

Lunds universitets doktorspromotion

LUNDS DOMKYRKA | 24 MAJ 2019





LUNDS
UNIVERSITET

Produktion: Akademiintendenturen, Sektionen Kommunikation, Lunds universitet.

Foto: Sid 62 Collection of the Supreme Court of the United States,
sid 72 Ari Aalto, sid 78 privat, sid 80 Adrienne Taylor, sid 82 Lasse Staby,
sid 84 Bea Borgers, sid 88 Stefan Kaminski, sid 92 Frida Beckman,
sid 98 Dean Walton, sid 100 Helena Bergqvist.

Upplaga: 1 800 ex. **Tryck:** Media-Tryck, maj 2019.



Förord

I Lunds universitets sigill kan man läsa året 1666. Den 19 december utfärdade konung Karl XI:s förmyndarregering stiftelsebrev, privilegier och konstitutioner för det nya Kungliga Karolinska Universitetet. Det skulle dock dröja till den 28 januari, Karldagen, 1668 innan den högtidliga invigningen ägde rum. Först då skrevs studenter in och den egentliga verksamheten kunde börja.

I dessa tider kan det vara av intresse att påminna om att Lunds universitet år 1668 var det femte i Sverige. Utöver Uppsala (grundat 1477) fanns då i svenska besättningar runt Östersjön universiteten i Åbo (1640), Dorpat (1632) och Greifswald (1456 och 1631). Den lundensare som värdesätter anciennitet kan glädjas åt att Nordens första högskola – i ordets egentliga bemärkelse – inrättades vid franciskanerklostret i Lund redan 1438. Här kunde man förvärva baccalaureusgraden.

Universitetets fakulteter anordnar traditionellt gemensamma doktorspromotioner, i år fredagen den 24 maj. Humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga fakulteterna utgjorde förr den filosofiska fakulteten, till den räknas nu även Ekonomiska fakulteten. De markerar sin samhörighet genom att ha en gemensam promotor.

Doktorspromotionen är årets stora akademiska högtid, då universitetet förlämnar sin högsta värdighet till dem som genomgått vederbörlig utbildning och försvarat en doktorsavhandling. Samtidigt hyllar universitetet högt förtjänta forskare från andra universitet, liksom andra medborgare, genom att promovera dem till hedersdoktorer. Som en hyllning till tidigare generationer kreerar man till jubeldoktorer dem som för femtio år sedan promoverades.

FÖRORD

2019 promoveras 243 doktorer efter avlagda prov (varav 24 i sin frånvaro, absens) och 18 hedersdoktorer. 18 kreeras till jubeldoktor (varav 5 i sin frånvaro, absens). I år kreeras även en jubelhedersdoktor.

Alla vetenskapens gynnare och vänner bjudes välkomna till promotionshögtidligheten i Domkyrkan.

Torbjörn von Schantz
Rector Magnificus

Promotionen, språket och namnen.

Varför latin?

Lunds universitet har på många sätt en internationell prägel, något vi ser inte minst i samband med promotionen en dag som denna. Redan när verksamheten vid vårt universitet började för drygt 350 år sedan var det så. Studenterna som strömmade till under universitetets första år kom inte bara från södra Sverige och de svenska provinserna kring Östersjön utan även från andra delar av Europa. Även om dåtidens akademiska värld saknade dagens globala perspektiv, var den i högsta grad internationell och stora mängder studenter rörde sig mellan lärosätena i de olika länderna. Att ha ett gemensamt språk att kommunicera på var nödvändigt, och redan vid de första universiteterna i Europa på 1100-talet blev det latin man talade, det språk som sedan länge användes i Europa inom diplomati, kyrka och utbildning. Latinet var den tidens engelska, och det gick utmärkt att tala latin både när man disputerade och när man umgicks lite

mer lättsamt. Också i Lund talade studenterna latin och gjorde så en bra bit in på 1700-talet. (Än idag går det förstås fint att tala latin om man vill. Det är ett fullt funktionellt språk som vilket annat språk som helst!)

Mycket i vår vackra promotionsceremoni påminner om de medeltida traditionerna från universitetens allra första tid i till exempel Bologna och Paris. Än idag sker hela doktorspromotionen i Lund på latin, vilket i sig representerar en akademisk gemenskap, gränslös i tid och rum, där generation efter generation har fortsatt att verka och bygga vidare på tidigare generationers insikter i en miljö där kunskap, undervisning och forskning under århundraden varit en angelägenhet även över nationsgränserna. Men det är inte bara latinet som påminner om universitetens första tid, det gör även insignierna som delas ut till dem som promoveras: ringen,

hatten och diplomet, som alla funnits med ända sedan medeltiden. När de delas ut till hedersdoktorerna säger promotorn följande:

Salve!

(Var hälsad!)

Accipe pileum, insigne libertatis!

(Mottag hatten, frihetens tecken!)

Ecce anulus, sinceræ fidei pignus!

(Se här ringen, den uppriktiga trohetens pant!)

En diploma, doctrinae virtutisque testimonium!

(Se här diplomet, vittnesbörd om lärdom och framstående egenskaper!)

**Vale, praeclarissima doctrix/
praeclarissime doctor!**

(Lev väl, högt lysande doktor!)

Filosofie doktorer får istället för hatt en lagerkrans och promotorn säger då:

Accipe lauream, honesti felicisque laboris praemium!

(Tag emot lagerkransen, lönen för en hedervärd och fruktbringande möda!)

Ritualen varierar något mellan olika typer av doktorer och förkortas för dem som promoveras efter avlagda prov. Till alla sägs emellertid hälsningsfrasen "Salve!" och avskedsorden "Vale, praeclarissima doctrix/praeclarissime doctor!" (Varje ord i latinet har sitt specifika grammatiska genus. 'Doctrix' är femininum och 'doctor' är maskulinum.)

Latinet är ett språk där man böjer ord för att visa vilken syntaktisk funktion de har i en mening. Detta gäller i allmänhet även namn. Det var inte ovanligt att studenterna använde latinska former av sina namn under de århundraden, då latinet var den akademiska världens gemensamma språk. Även under promotionen idag används latinska namnformer för de namn som kan bilda sådana. (Övriga namn står kvar i sin ursprungliga form, vilket också fungerar.) De latiniserade namnen förekommer under själva promotionen i tilltalsform, så kallad vokativ, medan de på diplomen står i ackusativ.

Ibland kan det vara förvirrande att höra den latinska formen av sitt namn, i synnerhet om man känner igen den som ett annat namn än ens eget. Om man till exempel heter Anders, kallas man Andreas. Den latinska formen för Johan blir Johannes, och det blir den även för den som heter Jan, Hans eller Hannes. Inte bara Niklas utan även Nils och Claes heter på latin Nicolaus. Heter du Malin blir du en Magdalena, och om du heter Britt, Britta, Birte eller Berit får du det latinska namnet Birgitta. En del av de latinska namnen är ursprungligen antika romerska namn, andra latiniserade former av till exempel grekiska namn. Vidare latiniserades under medeltiden vissa europeiska namn, som vi kan få belägg för i medeltida dokument. Där finner man bland annat gamla nordiska namn som Svenno (Sven), Bero (Björn), Gunhildis (Gunhild) och Ingridis (Ingrid). För den som vill få några exempel, följer avslutningsvis en lista över vanliga namn:

Anders	Andreas
Bengt/Benny	Benedictus
Erik	Ericus
Fredrik	Fredericus
Göran/Jörgen	Georgius
Henrik/Harry	Henricus
Håkan	Haquinus
Johan/Hans/Jan/Hannes	Johannes
Karl	Carolus
Lars	Laurentius
Lennart	Leonardus
Nils/Claes/Niklas	Nicolaus
Olof/Ola	Olavus
Oskar	Oscarus
Patrik	Patricius
Per/Peter/Petter	Petrus
Staffan/Stefan	Stephanus
Ulf	Ulpho

PROMOTIONEN, SPRÅKET OCH NAMNEN. VARFÖR LATIN?

Ann/Anna	Anna
Britt/Britta/Birte/	
Gitte/Berit/Birgit	Birgitta
Bodil/Boel	Bothildis
Ellen/Elin/Elna/Helen	Helena
Emma/Emilie/Emilia	Aemilia
Elsa/Betty/Lisa	Elisabeth
Greta/Märta/Margareta	Margarita
Gunilla/Gun/Gunnel	Gunhildis
Ingrid/Inger/Inga	Ingridis
Jane/Jenny/Jeanette	Johanna
Karin/Katja/Kajsa	Catherina
Kerstin/Kristin/Stina	Christina
Louise/Lovisa	Ludovica
Malin	Magdalena
Marie/Maria/Mia	Maria
Signe	Signhildis
Sofia/Sophie/Sonja	Sophia
Ulla/Ulrika	Udalrica

Cajsa Sjöberg
Härold och docent i latin

Processionsordning

Övermarskalk

Biträdande övermarskalkar

Fyra insigiemarskalkar

Teologiska fakultetens promotor

Juridiska fakultetens promotor

Medicinska fakultetens promotor

Tekniska fakultetens promotor

Konstnärliga fakultetens promotor

Filosofiska fakulteternas promotor

Humanistiska fakultetens dekanus

Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus

Naturvetenskapliga fakultetens dekanus

Marskalk

Teologiska fakultetens hedersdoktorer

Marskalk

Teologiska fakultetens doktorer

efter avlagda prov

Marskalk

Juridiska fakultetens jubeldoktor

Marskalk

Juridiska fakultetens hedersdoktorer

Marskalk

Juridiska fakultetens doktorer

efter avlagda prov

Marskalk

Medicinska fakultetens jubeldoktorer

Marskalk

Medicinska fakultetens hedersdoktorer

Marskalk

Medicinska fakultetens doktorer

efter avlagda prov

Marskalk

Tekniska fakultetens hedersdoktorer

Marskalk

Tekniska fakultetens doktorer

efter avlagda prov

Marskalk

Konstnärliga fakultetens hedersdoktorer

Marskalk

Konstnärliga fakultetens doktorer

efter avlagda prov

Marskalk

Filosofiska fakulteternas jubeldoktorer

Marskalk

Humanistiska fakultetens hedersdoktorer

Marskalk

Humanistiska fakultetens doktorer

efter avlagda prov

PROCESSIONSORDNING

Marskalk
Samhällsvetenskapliga fakultetens
hedersdoktor
Marskalk
Samhällsvetenskapliga fakultetens
doktorer efter avlagda prov
Marskalk
Ekonomiska fakultetens hedersdoktorer
Marskalk
Ekonomiska fakultetens doktorer
efter avlagda prov
Marskalk
Naturvetenskapliga fakultetens
hedersdoktorer
Marskalk
Naturvetenskapliga fakultetens
doktorer efter avlagda prov
Härold
Kursorer
Rektor Magnificus
Emeriti
Honoratiores
Marskalk
Lunds universitets studentkårer
Ordförande vid studentkårerna
Marskalk
Kuratorskollegiet
Nationernas kuratorer

Marskalk
Teologiska fakulteten
Marskalk
Juridiska fakulteten
Marskalk
Medicinska fakulteten
Marskalk
Tekniska fakulteten
Marskalk
Konstnärliga fakulteten
Marskalk
Humanistiska fakulteten
Marskalk
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Marskalk
Ekonomiska fakulteten
Marskalk
Naturvetenskapliga fakulteten
Marskalk
Anhöriga till promovendi
Övriga hospites
Fanborg

Program

Ingångsmusik

Preludium och fuga Ess-dur av Johann Sebastian Bach

Domkyrkoorganist Robert Bennesh, orgel

Hälsningsord

Rector Magnificus, professor Torbjörn von Schantz

Fanfare for the Common Man

Musik: Aaron Copland

Lunds universitets brassband, dirigent: Roger Andersson

Teologiska fakultetens promotion

Promotor: *Samuel Byrskog*

- Hedersdoktorer: *Corinna Körting, Mark D. Nanos*
- Doktorer efter avlagda prov

Sing We and Chant it

Musik: Thomas Morley

Lunds universitets brassband, dirigent: Roger Andersson

Juridiska fakultetens promotion

Promotor: *Mats Tjernberg*

- Jubeldoktor: *Carl Martin Roos*
- Jubelhedersdoktor: *Ruth Bader Ginsburg (creata)*
- Hedersdoktorer: *Jan Pedersen, Heikki Pihlajamäki*
- Doktorer efter avlagda prov

PROGRAM

Abide With Me

Musik: W.H. Monk

Lunds universitets brassband, dirigent: Roger Andersson

Medicinska fakultetens promotion

Promotor: *Karin Jirström*

- Jubeldoktorer: *Anders Biörklund, Bengt Kjellman, Staffan Nordqvist (absens), Björn Mauritz Persson*
- Hedersdoktorer: *Henrik Clausen, Bo Hjelt*
- Doktorer efter avlagda prov

April is in My Mistress Face

Musik: Thomas Morley

Lunds universitets brassband, dirigent: Roger Andersson

Tekniska fakultetens promotion

Promotor: *Rolf Johansson*

- Hedersdoktorer: *José van Dijck, Tord Kjellström, Arne Staby*
- Doktorer efter avlagda prov

My Bonnie Lass

Musik: Thomas Morley

Lunds universitets brassband, dirigent: Roger Andersson

Konstnärliga fakultetens promotion

Promotor: *Eva Sæther*

- Hedersdoktor: *Milo Rau*
- Doktorer efter avlagda prov

Pastoral F-dur av Johann Sebastian Bach

Domkyrkoorganist Robert Bennesh, orgel

Kransflickornas intåg

Bea Arvidsson, Emma Ljungquist, Elsa Nilsson, Elise Olsson, Sara Peng, Olivia Scherman Rydhög, Yufei Wang, Emilia Windmark, Delsa Zare

Filosofiska fakultetens promotion

Promotor: *Joakim Gullstrand*

- Jubeldoktorer: *Jerker Blomqvist (absens), Samuel Erlinge (absens), Göran Fäldt, Per Gerding, Tony Hagström, Bertil Holmqvist (absens), Lars Johansson, Bengt Kjällerström, Bertil Nordenstam, Ingvar Otterlund, Göran Persson, Arne Remgård, Sven Anders Söderpalm (absens)*

Humanistiska fakultetens promotion

- Hedersdoktorer: *Bruce Karstadt, Timothy Snyder, Helle Vandkilde*
- Doktorer efter avlagda prov

Gaudeamus igitur

Musik: Anonym

Lunds akademiska kör, dirigent: director cantorum Cecilia Martin-Löf

Samhällsvetenskapliga fakultetens promotion

- Hedersdoktor: *Tomas Ramberg*
- Doktorer efter avlagda prov

La Mourisque

Musik: Tyleman Susato

Lunds universitets brassband, dirigent: Roger Andersson

PROGRAM

Ekonomiska fakultetens promotion

- Hedersdoktorer: *Anders Dahlvig, Irvine Lapsley*
- Doktorer efter avlagda prov

En vänlig grönskas rika dräkt

Text: Carl David af Wirsén, musik: Waldemar Åhlén

Lunds akademiska kör, dirigent: director cantorum Cecilia Martin-Löf

Naturvetenskapliga fakultetens promotion

- Hedersdoktorer: *Stanley Micklavzina, Karin Åkerfeldt*
- Doktorer efter avlagda prov

Pavane Battaille

Musik: Tyleman Susato

Lunds universitets brassband, dirigent: Roger Andersson

Oration för universitetet

Fil dr Elsa Hedling

Bön

Biskop Johan Tyrberg

Utgångsmusik

Crown Imperial av William Walton

Domkyrkoorganist Robert Bennesh, orgel

Övermarskalk: Carin Brenner

Teologiska fakultetens promotion

PROMOTOR SAMUEL BYRSKOG

TEOLOGIE DOKTOR

PROFESSOR I NYA TESTAMENTETS EXEGETIK



Teologiska fakultetens promotion

Hedersdoktorer: Corinna Körting, Mark D. Nanos

Doktorer efter avlagda prov

Mikael William Hermansson

”En allians av något slag”: Förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och Church of England. 1909–1954

Kyrkohistoria

Bengt Arne Olsson

Förnyelse - förbistring - försoning:

En studie av vitaliseringsrörelser och ekumenisk utveckling på fem sydsvenska orter 1970–2015

Praktisk teologi

Juridiska fakultetens promotion

PROMOTOR MATS TJERNBERG

JURIS DOKTOR

PROFESSOR I OFFENTLIG RÄTT



Juridiska fakultetens promotion

Jubeldoktor: Carl Martin Roos

Jubelhedersdoktor: Ruth Bader Ginsburg (creata)

Hedersdoktorer: Jan Pedersen, Heikki Pihlajamäki

Doktorer efter avlagda prov

Matilda Petronella Arvidsson

The Subject in International Law.

The Administrator of the Coalition

Provisional Authority of Occupied Iraq

and its Law.

Folkrätt

Megi Medzmariashvili

Regulating European Standardisation

through Law. The Interplay between

Harmonised European Standards and

EU Law

EU-rätt

Eleni Karageorgiou, Ld

Rethinking solidarity in European asylum law:

A critical reading of the key concept in

contemporary refugee policy

Folkrätt

Medicinska fakultetens promotion

PROMOTOR KARIN JIRSTRÖM

MEDICINE DOKTOR

PROFESSOR I PATOLOGI



Medicinska fakultetens promotion

Jubeldoktorer: Anders Biörklund, Bengt Kjellman, Staffan Nordqvist (absens),
Björn Mauritz Persson

Hedersdoktorer: Henrik Clausen, Bo Hjelt

Doktorer efter avlagda prov

Alex Agyemang

Preterm intraventricular cerebral hemorrhage:
role of cell-free hemoglobin
Klinisk medicin med inriktning neonatologi

Abrar Ahmad

Identification of genetic biomarkers for
the risk prediction of recurrent venous
thromboembolism. Risk prediction of
recurrent VTE
Klinisk medicin med inriktning allmänmedicin

Mina Ali

Identification and characterization of DNA
sequence variants associated with multiple
myeloma
*Laboratoriemedicin med inriktning
cancersystembiologi*

Lars Gustav Andersson

Sex, hormonal factors and pancreatic cancer
*Klinisk medicin med inriktning
molekylärpatologisk epidemiologi*

Malin Anna Elisabeth Appelquist

Insania Simplex. Empiriska studier av psykisk
sjukdom vid förra sekelskiftet
*Klinisk medicin med inriktning psykiatri
och historia*

Una Avdic

Immune responses and synaptic protein
expression in epilepsy
Klinisk medicin med inriktning neurobiologi

Mariam Bagher

Mast cells and its crosstalk with mesenchymal cells in chronic lung diseases

*Biomedicin med inriktning
luftvägsinflammation och remodelling*

Henrik Rolof Barth

Experimental Vitreous Substitution

Klinisk medicin med inriktning oftalmologi

Fabiana Blanco

Macro- and microvascular complications of diabetes: Studies on NFAT (Nuclear Factor of Activated T-cells) as a novel target for the treatment of atherosclerosis and vascular dysfunction in diabetes

*Biomedicin med inriktning experimentell
kärlforskning*

Matteo Bocci (absens)

Growth factor signaling in the breast tumor microenvironment

*Laboratoriemedicin med inriktning
experimentell onkologi*

Emma Ingrid Elisabet Carlstedt

Activity and participation among stroke survivors. Towards a self-management intervention supporting travelling by bus

*Hälsovetenskap med inriktning
funktionshinder och rehabilitering*

Xiaowen Cheng

Gut Feelings - From Brain to Gut and from Lumen to Gut

*Biomedicin med inriktning
neurogastroenterologi*

Felix Carl Johan Cronholm

Physical activity, musculoskeletal traits and fractures in childhood and in old men

Klinisk medicin med inriktning ortopedi

Ylva Titti Camilla Dahlqvist

Improving technical methods for assessment of workplace ergonomic exposure

*Laboratoriemedicin med inriktning
arbets- och miljömedicin*

Pia Linnéa Dellson, Kr

Patients in Clinical Cancer Trials. Information, Understanding and Decision-Making

Klinisk medicin med inriktning onkologi

Carl Pontus Hugo Eriksson

Molecular Characterization of

Bladder Cancer Subtypes

Biomedicin med inriktning onkologi

Ulla Katarina Josefin Fagher

Microvascular Complications and Predictors

for Mortality in Patients with Type 2 Diabetes

and Foot Ulcers

Klinisk medicin med inriktning diabetologi

Sigridur Fjalldal

Craniopharyngioma. Morbidity and

Structural Changes in the Brain

Klinisk medicin med inriktning endokrinologi

Maria Fridh

Bullying, violence and mental distress among

young people. Cross-sectional population-

based studies in Scania, Sweden

Folkhälsovetenskap med inriktning

socialmedicin

Lars Christer Fredrik Fåhraeus (absens)

Chloride ion dynamics in neuronal homeostasis

and plasticity: Measuring a zero current with

a twitch of learning

Fysiologi

Hannie Eva Linnéa Förnvik (absens)

Optimization of breast tomosynthesis:

Computer simulations of image acquisition

and glandular dose

Klinisk medicin med inriktning medicinsk

strålningsfysik

Jan Gelberg, Hb

Aspects of intravenous anaesthesia

Klinisk medicin med inriktning anesthesiologi

och intensivvård

Nihad Gutlic

Inguinal Hernia Surgery in Men - Chronic Pain

and Sexual Dysfunction

Klinisk medicin med inriktning kirurgi

Kristine Hagelsteen

Surgical Education. Assessment of simulators

for training and selection of trainees

Klinisk medicin med inriktning kirurgi

Nils Gustaf Sivert Haglund

Autism in Children; The importance of early

detection and intervention

Klinisk medicin med inriktning barn- och

ungdomspsykiatri

Mats Börje Fredrik Hall

Acid Reflux at the Gastroesophageal Junction.
Pathophysiological and Diagnostical Aspects
Klinisk medicin med inriktning kirurgi

Finja Catharine Hansen

Novel actions of thrombin-derived host
defense peptides
*Klinisk medicin med inriktning immunologi
och molekylär dermatologi*

Björn Mikael Hansson (absens)

Metabolic function in adipocytes – focusing
on hypertrophy and caveolae
Biomedicin med inriktning cellbiologi

Susanne Irene Hansson

Clinical results after hip fracture - with special
focus on hip arthroplasty
Klinisk medicin med inriktning ortopedi

Margareta Kristina Heby

Biomarkers in pancreatic and other
periampullary cancers - some familiar
and one new
Klinisk medicin med inriktning onkologi

Gawain Alexander Heckley

Health, inequality and the impact of public
policy. An empirical investigation of the
health and health inequality impacts of
education and drinking age laws
*Folkhälsovetenskap med inriktning
hälsoekonomi*

Ulf Johan Hedström

Remodeling of airway epithelium and lung
extracellular matrix in COPD and IPF
*Biomedicin med inriktning
luftvägsinflammation och remodelling*

Bengt Olof Herngren (absens)

Physiolysis of the hip. Epidemiology and
Hip Function
Klinisk medicin med inriktning ortopedi

Rolf Lars Herrnsdorf

Development and characterization of
sensitive, energy-independent solid-state
photon dosimeters with high spatial and
temporal resolution. Applications in clinical
radiology and radiation protection
*Klinisk medicin med inriktning medicinsk
strålningsfysik*

Elena Holm

Von Willebrand disease – aspects on diagnosis, prophylaxis and outcome
Klinisk medicin med inriktning hematologi

Per Hampus Holmer

Measuring global surgery, obstetrics and anaesthesia from health systems to patients
Klinisk medicin med inriktning kirurgi och globalhälsa

Åsa Marianne Holmgren

It's time to talk about mobility disability and overweight. Quality of life and need of preventive measures from the perspective of people with mobility disability and public health nurses
Vårdvetenskap med inriktning handikappvetenskap ssk habilitering

Pia Rebecka Elisabeth Hovbrandt

Older people's occupations. A life with and without work
Hälsövetenskap med inriktning arbetsterapi

Dingyuan Hu

Identification of tissue biomarkers of prognostic significance in pancreatic cancer
Klinisk medicin med inriktning experimentell kirurgi

Therése Catherine Hugosson

Electrophysiology - when nothing is seen
Klinisk medicin med inriktning oftalmologi

Linnea Brita Katarina Huss

Vitamin D and Breast Cancer. Studies on Incidence and Survival
Klinisk medicin med inriktning kirurgi

Nedjeljka Ivica

Circuit-level analyses of cortico-basal ganglia-thalamic networks. Effects of dopamine dysregulation and experience dependent plasticity
Biomedicin med inriktning neurofysiologi

Sara Erika Jansson

Receptor tyrosine kinases and circulating tumor cells as new prognostic biomarkers in breast cancer with special focus on TNBC
Klinisk medicin med inriktning onkologi

Daniel Oskar Jerrhag

Epidemiology of Distal Forearm and Childhood Fractures in the Skåne Region, Sweden

Klinisk medicin med inriktning ortopedi

Magnus Artur Jöud (absens)

Bioinformatic studies of genetic variation at known, novel and candidate blood group loci

Laboratoriemedicin med inriktning

transfusionsmedicin

Manzur Kader

Activity avoidance, perceived walking difficulties, and use of mobility devices in people with Parkinson's disease

Hälsövetenskap med inriktning fysioterapi

Anna Frida Sofia Karlsson

Genomic characterization of non-small cell lung cancer - clinical and molecular implications

Biomedicin med inriktning cancer-molekylärbiologi

Simon Sven Ivan Kindvall, Ög

Pulmonary imaging with quantification of T1-relaxation and oxygen enhanced MRI
Klinisk medicin med inriktning medicinsk strålningsfysik

Trine Ahn Kristiansen

Switching ON Fetal B Lymphopoiesis
Laboratoriemedicin med inriktning experimentell hematologi

Giedre Kvist

Generation of cortical neurons through reprogramming technology
Biomedicin med inriktning neurologi

Maya Kylén

Perceived aspects of home, health and well-being among people in Sweden aged 67-70 years
Hälsövetenskap med inriktning gerontologi

Glenn Peter Larsson

Prehospitalt omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur. Vårdprocess med transport direkt till röntgen eller akutmottagning
Klinisk medicin med inriktning prehospital vård

Sofia Victoria Larsson

Living with Lewy body dementia. Treatment, survival & quality of Life

Klinisk medicin med inriktning klinisk neurovetenskap

Otilia Leon

Improved oncological treatment of anal cancer

Klinisk medicin med inriktning onkologi

Sofie Madeleine Liljegen

Dementia with criminal or socially inappropriate behavior - prevalence and consequence

Klinisk medicin med inriktning psykiatri och neuropatologi

Christine Lena Lindström

Socioeconomic aspects of unmet healthcare needs and health outcomes - Economic conditions, social capital, unmet healthcare needs, healthcare providers and mortality

Samhällsmedicin

Bengt Roland Ljungquist

Bitcoding the brain. Integration and organization of massive parallel neuronal data

Biomedicin med inriktning neurovetenskap

Kristine Naylor Lund

Balancing Everyday Life. Exploring change following an activity-based lifestyle intervention for mental health service users

Hälsovetenskap med inriktning arbetsterapi

Nils Jakob Lundgren, Hb

Pulmonary hypertension related to heart failure and hypoxia. Mechanisms, new treatment strategies and impact on mortality following heart transplantation. Experiences from Skåne University Hospital in Lund

Klinisk medicin med inriktning kardiologi

Carl Henrik Löfvall

Development of Novel Therapies, Models, and Biomarkers for Osteoclast-Related Diseases

Biomedicin med inriktning molekylär medicin

Meliha Mehmeti

Immune Tolerance Mechanisms in Human Breast Cancer

Laboratoriemedicin med inriktning tumörimmunologi

Khashayar Memarzadeh

Perfusion Monitoring During Oculoplastic Reconstructive Surgery. Opportunities for Optimization of Surgical Techniques
Klinisk medicin med inriktning oftalmologi

Ann Elisabeth Mogard

Pain and physical function in patients with spondyloarthritis
Klinisk medicin med inriktning reumatologi

Israa Mohammed Saleh Mohammed

Prevention of Pancreatic β -Cell Failure in Type 2 Diabetes. By Targeting a Mitochondrial Voltage Gated Channel 1 and a Novel class of GPCRs
Biomedicin med inriktning experimentell diabetesforskning

Ante Mrkonjic

Distal radius fracture and the influence of associated injuries at long term
Klinisk medicin med inriktning ortopedi

Johan Leif Åke Nilsson

Characterization of paracetamol-related pharmacodynamics and safety. Providing the basis for improved therapeutics
Laboratoriemedicin med inriktning farmakologi

David Jonas Tuve Nordlund

Myocardium at risk. Validation and practical applications
Klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi

Irma Lizette Norin

Housing accessibility and participation among older adults with long-standing spinal cord injury
Hälsovetenskap med inriktning arbetsterapi

Erik Pär Omling, WI

Paediatric surgical care in Sweden. Studies on incidence, outcome and access
Klinisk medicin med inriktning kirurgi och globalhälsa

Ulrika Sofia Margareta Pahlm

Magnetic resonance imaging techniques for evaluation of left ventricular function
Klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi

Pablo Enrique Peña-Martínez (absens)

Studies of Ligands and Receptors Regulating Acute Myeloid Leukemia
Laboratoriemedicin med inriktning klinisk genetik

Alexander Perfilyev

DNA methylation patterns in human adipose tissue in relation to diet and type 2 diabetes
Biomedicin med inriktning epigenetik och bioinformatik

Lars Richard Petersson

ECG-Based Analysis of Atrial Activity.
Comparison to Atrial Anatomy and Function
Klinisk medicin med inriktning kardiologi

Christian Reitan

Cardiac Resynchronization Therapy - Risk Stratification and Long-Term Outcome
Klinisk medicin med inriktning kardiologi

Kristina Marie Rosqvist

Towards a better care for late stage
Parkinson's disease
Klinisk medicin med inriktning neurovetenskap

Karim Saleh

Surgical Site Infections in Dermatologic
Surgery- Clinical, diagnostic, and pathogenic
aspects
Klinisk medicin med inriktning dermatologi

Nina Helena Andrea Giulietta Schultz

The Impact of Amyloid Peptides on Pericytes
in Alzheimer's Disease
Biomedicin med inriktning neurobiologi

Sven Anders Sellman

Retinopathy and Visual Acuity in People with
Diabetes Mellitus and Hard-to-Heal Diabetic
Foot Ulceration
Klinisk medicin med inriktning oftalmologi

Ralf Rafi Sheikh

Techniques for Measuring Perfusion during
Reconstructive Surgery and Effects of
Epinephrine in Local Anesthetics
Klinisk medicin med inriktning oftalmologi

Faiza Siddiqui

Prevention of type 2 diabetes and poor
mental health amongst immigrants from
the Middle-East to Sweden
Folkhälsovetenskap

Tania Singh, HI

The Role of Maf Transcription Factors in Islet
Inflammation and Beta Cell Function
Biomedicin med inriktning utvecklingsbiologi

Sara Elin Andrea Sjögren, Ld

On new and current treatments for Diamond-Blackfan anemia
Laboratoriemedicin med inriktning molekylär medicin

Svajunas Statkevicius

Aspects of fluid therapy in the critically ill.
Experimental and clinical studies on fluid therapy in the inflammatory conditions
Klinisk medicin med inriktning anesthesiologi och intensivvård

Francesca Romana Stefani

On glioma and stromal cell plasticity
- Exploring new therapeutic opportunities in cancer treatment
Biomedicin med inriktning stamcellsbiologi

Erik Olof Tenland

Immunological and antimicrobial strategies against tuberculosis
Laboratoriemedicin med inriktning klinisk mikrobiologi och immunologi

Emma Christina Turesson (absens)

A 30-year journey in hip fracture care. An evaluation of how care process development affect lead-times and outcome
Klinisk medicin med inriktning ortopedi

Nils Mårten Unnerbäck

On cerebral blood flow and the intracranial pressure curve
Klinisk medicin med inriktning klinisk neuropatologi - neurovetenskap

Nishant Narayanan Vaikath

Development of specific monoclonal antibodies against different forms of alpha-synuclein as diagnostic tools for synucleinopathies
Biomedicin med inriktning neurovetenskap

Kerstin Wendland (absens)

Thymic Stroma and T Cell Development. Impacts of Retinoic Acid Signaling
Biomedicin med inriktning immunologi

Stina Maria Wichert

Aspects of Phagocyte Function in Multiple Myeloma
Laboratoriemedicin med inriktning hematologi

Pernilla Elisabeth Vikström

The role of early sensory relearning following nerve injury

Klinisk medicin med inriktning handkirurgi

Natalia Caldeira Loss Vincens

Income distribution and health in Latin America. The interplay between social determinants of health for explaining health inequities

Folkhälsovetenskap

Ingrid Anna Lisa Yao Mattisson

Novel Biomarkers and Immunomodulating Therapies Targeting Cardiovascular Diseases

Biomedicin med inriktning kardiovaskulär forskning

Mehreen Zaigham

Informative Fetal Blood: Umbilical Cord Blood Analytes to Predict Neonatal Problems and Diseases Occurring Later in Life

Klinisk medicin med inriktning obstetrik och gynekologi

Suneela Zaigham

Lung function and the prediction of health outcomes in an urban population

Klinisk medicin med inriktning epidemiologi

Baoyi Zhu

Transcriptional control mechanisms in the wall of the urinary bladder. Myocardin family coactivators and the transcriptomic impact of denervation

Biomedicin med inriktning fysiologi och urologisk forskning

Ingrid Malin Beatrice Zimmerman

The Diabetic Nerve. Studies on Outcome after Open Carpal Tunnel Release and the Development of Autonomic Neuropathy

Klinisk medicin med inriktning handkirurgi

Kristina Marie-Louise Önnerhag

Liver-related complications and metabolic comorbidities during long-term follow-up of patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Klinisk medicin med inriktning gastroenterologi och hepatologi

Jakob Erik Magnus Örtegren

Slipped Capital Femoral Epiphysis. Growth, Remodeling and Cartilage Quality after Unthreaded Fixation

Klinisk medicin med inriktning ortopedi

Tekniska fakultetens promotion

PROMOTOR ROLF JOHANSSON

TEKNOLOGIE DOKTOR

PROFESSOR I REGLERTEKNIK



Tekniska fakultetens promotion

Hedersdoktorer: José van Dijck, Tord Kjellström, Arne Staby

Doktorer efter avlagda prov

Laura Abariute

Engineered nanomaterials in in vivo
and in vitro models

Fysik

Mathias Ronny Adamsson

Non-Image-Forming Effects of Light
- Implications for the Design of Living
and Working Environments

Byggande och arkitektur

Vedad Alic

Computational Methods in
Conceptual Structural Design

Byggnadsmekanik

Johan Henrik Viggo Almqvist

Dicarboxylic Acids from Xylose, using
Natural and Engineered Hosts

Kemiteknik

Ivette Alexandra Arroyo Baquero, Ld

User involvement in housing recovery: Cases
from Haiyan affected areas in the Philippines

Byggande och arkitektur

Alexander Bondarik

Microstrip Antennas for 60 GHz
Band Application

Elektroteknik

Lisa Joanna Katerina Brange, Hb

District Heating Development:
Prosumers and Bottlenecks

Värmeöverföring

Eoin Joseph Byrne, Ssk

Appraisal of strategies to improve
thermophilic hydrogen production
exploiting *Caldicellulosiruptor* species

Teknisk mikrobiologi

Tim De Ceunynck

Defining and Applying Surrogate Safety Measures and Behavioural Indicators through Site-based Observations
Trafik och väg

Bekmurat Dalelkhan (absens)

Charge transport in III-V narrow bandgap semiconductor nanowires
Fysik

Gabriel Alejandro Domingues Olavarria

Modeling, Optimization and Analysis of Electromobility Systems
Industriell elektroteknik

Anna Ida Pauline Margaux Fornell (absens)

Acoustic Manipulation of Cells and Microbeads in Droplet Microfluidics
Biomedicinsk teknik

Therese Cecilia Forsberg

Efficient mm-Wave Transmitter Design in CMOS Technology
Elektroteknik

Tim Bobbie Frank, Gb

On Optimal Control for Concept Evaluation and System Development in Construction Machines
Industriell elektroteknik

Niko Gentile

Lighting Control Systems to Save Energy in the non-Residential Sector - State-of-the-art, Field Studies, and Simulations
Byggande och arkitektur

Eva Caroline Hallin

Long-term beach and dune evolution: Development and application of the CS-model
Teknisk vattenresurslära

Per Jakob Helander

Millimeter Wave Imaging and Phased Array Antennas for 5G and Aerospace Applications
Elektroteknik

Mikael Allan Einar Henriksson

Modelling and Quality Assessment of Atrial Fibrillatory Waves
Biomedicinsk teknik

Muna Ibrahim

Effects of Art and Design on Orientation in Healthcare Architecture: A study of wayfinding and wayshowing in a Swedish hospital setting

Arkitektur

Kishore Kumar Jagadeesan, Kr (absens)

High-throughput Screening of Solid-phase Extraction Materials using Mass Spectrometry

Biomedicinsk teknik

Vishal Jain, Ssk (absens)

III-V Nanowire-based Infrared Photodetectors: Design, Fabrication and Characterization

Fysik

Jonas Karl Fredrik Jakobsson, WI

Charting the Human Lung with Inhaled Nanoparticles

Aerosolteknik

Sara Elisabeth Johansson

Geometrical controls on spectral induced polarization in time and frequency domain

Teknisk geologi

Lars Håkan Emanuel Jonsson

From Signal to Social: Steps Towards Pervasive Social Context

Datavetenskap

Martin Olof Daniel Karlsson

On Motion Control and Machine Learning for Robotic Assembly

Reglerteknik

Ola Kilsgård, Kr

Proteomic Profiling of Bacterial Host Adaptation - Racing the Red Queen

Immuneteknologi

Anders Olof Klasson

Slender Roof Structures - Bracing, Modelling, Full-Scale Testing and Safety

Konstruktionsteknik

Nhut Lam

Double Compression-Expansion Engine Concepts: Experimental and simulation

study of a split-cycle concept for improved brake efficiency

Förbränningsmotorer

Kajsa Linnéa Larsson

Development of Photofragmentation-based
Diagnostics

Fysik

Ted Christoffer Olof Lind

Application and Development of Optical
Soot Diagnostic Techniques

Förbränningsmotorer

Gustav Wilhelm Lindberg

On the Growth of Bone through Stress
Driven Diffusion and Bone Generation
Processes

Hållfasthetslära

Per David Folke Lindelöw, BI

Walking as a Transport Mode - Examining
the Role of Preconditions, Planning Aspects
and Personal Traits for the Urban Pedestrian

Trafik och väg

José Carlos Martínez Ávila

Stakeholder Participation in
Property Development

Byggnade och arkitektur

Bengt Daniel Moell

Modelling of Methane and Hydrogen
Enriched Methane Flames in Industrial
Gas Turbine Burners

Strömningsteknik

Katrin Molina-Besch

Unravelling the Green Packaging Dilemma
- Packaging Development for Sustainable
Food Supply Chains

Förpackningslogistik

Kenan Muric (absens)

On Reduction of Nitrogen Oxides in Heavy-
Duty Engines: with NOx Model Feedback,
PPC and SNCR

Förbränningsmotorer

Hans Peter Michael Månsson

Indivisible Wholes & Fragmented
Realities - On the Aggregation of
Disaster Risk Information

Risk och säkerhet

Jonas Jan Roger Edgar Niklewski

Durability of Timber Members - Moisture
Conditions and Service Life Assessment of
Bridge Detailing

Konstruktionsteknik

Nils Gustav Nilsson (absens)

On Robust Distributed Control of
Transportation Networks
Reglerteknik

Malin Åsa Susanna Nilsson

Charge and Spin Transport in Parallel-
Coupled Quantum Dots in Nanowires
Fysik

Nilla Brita Maria Therése Olsson

Experimental studies of ion transport in
cementitious materials under partially
saturated conditions
Byggnadsmaterial

Per-Ivar Göran Olsson

Advances in time-domain induced
polarisation tomography: Data acquisition,
processing and modelling
Teknisk geologi

Rasmus Perby Henningsson

Dimension Reduction and Signal
Decomposition for Genotype-Phenotype
Relations
Matematik

Roxana Quiroga Flores, Ld

Removal of metals from contaminated
waters: Evaluating the use of synthetic
adsorbents and green algae biomass
Bioteknik

Jean Ryan

Towards a capability approach to mobility:
An analysis of disparities in mobility
opportunities among older people
Trafik och väg

Daniel Martin Salas Veizaga

Quinoa Stalks Glucuronoarabinoxylan:
Biorefinery, xylooligosaccharides production
and potential applications
Bioteknik

Regina Katharina Schmitt

Feedback in Small Systems - A Stochastic
Thermodynamic Perspective
Fysik

Johan Fredrik Simonsson (absens)

Laser Diagnostics for Soot in Small-Scale
and Practical Systems
Fysik

Rolf Kristoffer Sjöholm

A Holistic Approach to Host Pathogen
Interactions - Detecting the Large to Unravel
the Small
Immunteknologi

Sardar Muhammad Sulaman

Evaluating and Improving Risk Analysis
Methods for Critical Systems
Programvarusystem

Artis Svilans, Kr

Thermoelectric Experiments on
Nanowire-based Quantum Dots
Fysik

Johanna Maria Lykke Sörensen

Urban, Pluvial Flooding - Blue-green
Infrastructure as a Strategy for Resilience
Teknisk vattenresurslära

Gabriel Alexander Turesson

Model-Based Optimization of
Combustion-Engine Control
Reglerteknik

William Richard Tärneberg

The confluence of Cloud computing,
5G, and IoT in the Fog
Elektroteknik

Anke Urbansky

Acoustofluidic preparation of whole
blood components
Biomedicinsk teknik

Damiano Verardo

Lightguiding of Fluorescence in
Nanowires - Principles, Optimization
and Implementation for Biosensing
Fysik

Bo Hampus Gunnar Wikmark, Ssk

Spatial and temporal aspects of intense
attosecond pulses for pump-probe
experiments
Fysik

Christina Jenny Elisabet Windmark

Performance-based Costing as Decision
Support for Development of Discrete Part
Production
Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner

Chunlin Yu

Quantum Transport in Superconductor-Semiconductor Nanowire Hybrid Devices

Fysik

Xulu Zeng

InP/GaNP Nanowires for Tandem Junction Solar Cells - Growth, Processing, and Characterization

Fysik

Simayijiang Zhayida, Ld

Applications of Signal Processing to Microphone Node Calibration and Medical Signal Classification

Matematik

Jianfeng Zhou

Operando Gas Imaging in Heterogeneous Catalysis

Fysik

Jesper Öqvist

Contributions to Declarative Implementation of Static Program Analysis

Datavetenskap

Konstnärliga fakultetens promotion

PROMOTOR EVA SÆTHER

FILOSOFIE DOKTOR

PROFESSOR I MUSIKPEDAGOGIK



Konstnärliga fakultetens promotion

Hedersdoktor: Milo Rau

Doktorer efter avlagda prov

Rosa Barba, Ld

On the Anarchic Organisation of Cinematic Spaces: Evoking Spaces beyond Cinema

Fri konst

Bruno Coimbra Faria

Exercising musicianship anew through soundpainting: Speaking music through sound gestures

Musik

Petra Barbro Sofia Fransson

Ömförhandlingar: Kropp, replik, etik

Teater

Andrea Ray

Sounding Expanded Affinities; An Asynchronous Approach To Reconceptualizing The Future Of Egalitarian Social Relations

Fri konst

Marion Schmidt von Osten

In The Making: Traversing the project exhibition In the Desert of Modernity. Colonial Planning and After

Fri konst

Filosofiska fakultetens promotion

PROMOTOR JOAKIM GULLSTRAND

FILOSOFIE DOKTOR

PROFESSOR I NATIONALEKONOMI



Filosofiska fakultetens promotion

Jubeldoktorer: Jerker Blomqvist (absens), Samuel Erlinge (absens), Göran Fäldt, Per Gerding, Tony Hagström, Bertil Holmqvist (absens), Lars Johansson, Bengt Kjällström, Bertil Nordenstam, Ingvar Otterlund, Göran Persson, Arne Remgård, Sven Anders Söderpalm (absens)

Humanistiska fakulteten

Hedersdoktorer: Bruce Karstadt, Timothy Snyder, Helle Vandkilde

Doktorer efter avlagda prov

Tommy Bruhn

Delade meningar. Retorisk flertydighet
och den pluralistiska publiken i politiska
förnyelseprocesser

Retorik

Sandra Debreslioska

Representing discourse referents
in speech and gesture

Allmän språkvetenskap

Frits Per Willioth Gåvertsson

Perfection and Fiction. A Study in
Iris Murdoch's Moral Philosophy

Praktisk filosofi

Per Fredrik Tyko Hanell, WI

Lärarstudenters digitala studievardag:
Informationslitteracitet vid en
förskolläro- och lärutbildning

Biblioteks- och informationsvetenskap

Gunnel Marita Hedberg

En ny teknik gör entré: Stentryckets
etablering i Sverige
Bok- och bibliotekshistoria

Katarzyna Joanna Herd

“We can make new history here”: Rituals of
producing history in Swedish football clubs
Etnologi

Helén Elisabet Persson

Historia i futurum: Progression i historia i
styrdokument och läroböcker 1919-2012
Historia

Emil Andreas Stjernholm

Gösta Werner och filmen som konst
och propaganda
Filmvetenskap

Alexander Strukelj, BI

Reading expectations: How expectations
influence our reading, eye movements,
opinions, and judgments
Engelska med språkvetenskaplig inriktning

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Hedersdoktor: Tomas Ramberg

Doktorer efter avlagda prov

Lisa Flower

Loyalty Work. Emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms
Sociologi

Elsa Magdalena Gertrud Hedling

Blending Politics and New Media. Mediatized Practices of EU Digital Diplomacy
Statsvetenskap

Anna Maria Kristina Heintz

“Alla är ju med alla...” Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan
Socialt arbete

Mona Hemmaty

On the Margins. Migrants, Status Mobility and Recent Turns in Swedish Migration Politics
Sociologi

Anders Hylmö

Disciplined reasoning. Styles of reasoning and the mainstream-heterodoxy divide in Swedish economics
Sociologi

Tullia Alice Jack

Negotiating Conventions. Cleanliness, sustainability and everyday life
Sociologi

Sarah Kollnig

The Coloniality of Taste. A political ecology of middle class food practices in a Bolivian city
Humaneologi

Per Staffan Michelson

Empowerment and Private Law. Civil Impetus for Sustainable Development
Rättsociologi

Ina Maria Möller

The Emergent Politics of Geoengineering

Statsvetenskap

Mia Kristina Orange

Sustaining Authoritarianism. Clientelism and
Repression in Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan
and Tanzania

Statsvetenskap

Ida Marianne de Wit Sandström

Kärleksaffären. Kvinnor och köpenskap i

kustens kommers

Tjänstvetenskap

Sophia Carolina Åkerblom

Predictors and mediators of outcome in CBT
for chronic pain. The roles of psychological
flexibility and PTSD

Psykologi

Ekonomiska fakulteten

Hedersdoktorer: Anders Dahlvig, Irvine Lapsley

Doktorer efter avlagda prov

Siddartha Aradhya (absens)

Diversity of Legacy: The Experience of Immigrants and their Descendants in Sweden
Ekonomisk historia

Zeyuan Chen

Getting old in a changing world: Sons, pension, and the wellbeing of the elderly in contemporary China
Ekonomisk historia

Anamaria Cociorva

Essays on Credit Ratings
Företagsekonomi

Thomas Hofmarcher

Essays in Empirical Labor Economics
Nationalekonomi

David Kiwana

Implementation and use of finance information systems: Results of a field study in Ugandan Universities
Informatik

Erik August Ronnle

Justifying mega-projects: An analysis of the Swedish high-speed rail project
Företagsekonomi

Hans Gustaf Sjöberg

Reglering av banker
Handelsrätt

Sylvia Sztern, Ld

Russia on the Move. The Railroads and
the Exodus from Compulsory Collectivism
1861-1914

Ekonomisk historia

Anna Carin Charlotte Welander Tärneberg

Essays on Health in Developing countries
Nationalekonomi

Naturvetenskapliga fakulteten

Hedersdoktorer: Stanley Micklavzina, Karin Åkerfeldt

Doktorer efter avlagda prov

Hafiz Abdul Azeem

Extraction and Chromatography of targeted emission markers in atmospheric aerosols
Kemi, inriktning analytisk kemi

Fioralba Ajazi

Random geometric graphs and their applications in neuronal modelling
Matematisk statistik

Maxime Jolisse Bergman (absens)

On the Phase Behaviour of Soft Matter: Understanding Complex Interactions via Quantitative Imaging
Kemi, inriktning fysikalisk kemi

Fredrik Oskar Brange

Quantum Correlations and Temperature Fluctuations in Nanoscale Systems
Fysik

Maria Viktoria Bågenholm

The digestive machinery of a human gut bacterium: Structural enzymology of galactomannan utilisation
Kemi, inriktning biokemi

Sami Ali Dawaigher (absens)

Improving Tröger's Base Chemistry: Developing the Chemistry of Tröger's base
Kemi, inriktning organisk kemi

Anna Birgitta Drews

Avian MHC: Characterization and expression patterns of classical and non-classical MHC-I genes
Biologi

Anneli Caroline Edvardsson

Dosimetric effects of breathing motion
in radiotherapy

Medicinsk strålningsfysik

Tommy Mikael Garting

Microrheology of Concentrated
Protein Solutions

Kemi, inriktning fysikalisk kemi

Anton Joakim Hansson

Submerged landscapes in the Hanö Bay
– Early Holocene shoreline displacement
and human environments in the southern
Baltic Basin

*Geobiosfärsvetenskap, inriktning
kvartärgeologi*

Simon David Herzog

Fate of riverine iron over estuarine
salinity gradients

Miljövetenskap

Huong Anita Hoang

Synthesis of Indole Alkaloids and
Development of New Methodology

Kemi, inriktning organisk kemi

Xi Huang

Diversity of avian haemosporidian
parasites: Host specificity, genetic
structure and infection patterns

Biologi

Jasper Nathan Immink, BI (absens)

Fluids, Gels and Crystals: Phase behavior of
binary thermoresponsive microgel mixtures

Kemi, inriktning fysikalisk kemi

Per Marcus Emanuel Isinger

Time-Frequency Analysis in
Attosecond Spectroscopy

Fysik

Karl Niclas Viktor Johansson, Klm

Synchrotron-based In Situ Electron
Spectroscopy Applied to Oxide Formation
and Catalysis

Fysik

Sofia Linnéa Kamlund

Not all those who wander are lost: A study
of cancer cells by digital holographic imaging,
fluorescence and a combination thereof

Biologi

John Daniel Kirwan

Spatial vision in diverse invertebrates

Biologi

Tomasz Kozłowski (absens)

Fish Lenses: Anatomy and Optics

Biologi

Emelie Ida Helena Lind

MRI Perfusion Measurements using

Magnetic Susceptibility Effects: Calibration

Approaches and Contrast Agent Quantification

Medicinsk strålningsfysik

Hongduo Lu, Ld

Theoretical Studies Using Simple Ionic

Liquid Models

Kemi, inriktning teoretisk kemi

Suzan Mansourian

Drosophila Sensory Neuroethology

Biologi

Florian Mekhaldi

Cosmogenic radionuclides in environmental archives – A paleo-perspective on space climate and a synchronizing tool for climate records

Geobiosfärsvetenskap, inriktning kvartärgeologi

Pablo Minguez Gabina, Ld (absens)

Aspects of Radiation Protection, Dosimetry and Radiobiology in Radioiodine Therapy

Medicinsk strålningsfysik

Fatemeh Mohammadi

Construction of Adaptive Multistep Methods for Problems with Discontinuities, Invariants, and Constraints

Numerisk analys

Azahar Monge

Partitioned methods for time-dependent thermal fluid-structure interaction

Numerisk analys

Johan Karl Mikael Morrill, BI

Transglycosylation catalyzed by beta-mannanases - Molecular aspects relevant for enzymatic synthesis
Kemi, inriktning biokemi

Linda Kristina Margareta Månsson

Synthesising colloidal molecules with tunable interactions from soft responsive microgel particles
Kemi, inriktning fysikalisk kemi

Gabriel Norevik

Movement ecology of aerial insectivorous birds - Individual-based studies on swifts and nightjars
Biologi

Atticus Pinzon-Rodriguez (absens)

Light-dependent magnetoreception in zebra finches - from behaviour to receptor
Biologi

Jennifer Virginia Roche, Hb

Protein-Protein Interactions in Human Aquaporin Regulation
Kemi, inriktning biokemi

Jacob Nordvang Roved

MHC polymorphism in a songbird: Fitness, mate choice, and sexual conflict
Biologi

Lisa Rullik, KIm

Industrial Alloys Studied by Surface Sensitive Techniques
Fysik

Anna Emelie Rydhög

Diffusion-encoded MRI for assessment of structure and microcirculation - Aspects of q-space imaging and improved IVIM modelling
Medicinsk strålningsfysik

Kalyani Sanagavarapu

On the molecular mechanisms of the amyloid β -peptide aggregation
Kemi, inriktning biokemi

Weerachon Sawangproh

Gene transfer by interspecific hybridization in bryophytes
Biologi

Andrea Troian

Synchrotron X-ray based characterization of technologically relevant III-V surfaces and nanostructures

Fysik

Maria Valdeperas Badell (absens)

Lipid sponge phase nanostructures as carriers for enzymes

Kemi, inriktning fysikalisk kemi

Tanja Cecilia Weiffert

Unravelling protein stability and aggregation

Kemi, inriktning biokemi

Zhendong Wu, Ld

Modelling the terrestrial carbon cycle - drivers, benchmarks, and model-data fusion
Geobiosfärsvetenskap, inriktning naturgeografi och ekosystemanalys

Chu Zhang

The effect of surface steps and oxides on the catalytic activity on model Pd and Rh catalysts

Fysik

Jubeldoktorer



Lördagen den 31 maj 1969 förrättades doktorspromotionen inom Teologiska, Juridiska, Medicinska, Odontologiska, Humanistiska, Matematisk-Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga fakulteterna.

Till teologie doktor promoverades:

Tord Helge Edvin Ehnevid, Mlm
Tore Valter Leonard Hulthén, Gb

Till juris doktor promoverades:

Carl Martin Roos, Kr

Till medicine doktor promoverades:

Gun Agrup (född Mohlin), Sm
Jüri Vello Kaude, Ld
Bo Anders Arnesjö, Ld
Einar Eiriksson, Ld
Östen Fredrik Gunnar Hedström, Ld
Carl Frithiof Felding, Mlm
Hans Lennart Rundcrantz, Mlm
Bengt Asger Bjerre, Mlm
Anders Teodor Biörklund, Ssk
Ulf Göran Oscar Eberhard, Ssk
Sven Österlin, Ssk
Sven-Arne Ahlgren, Kr
Kai Cornelius Nielsen, Kr
Carl Olof (Olle) Johannes Holm, Gb
Lars Gustaf Granholm, Gb
Björn Mauritz Persson, Hld
Bengt Kjellman, Vrml
Rolf Staffan Björnson Nordqvist, Vrml

Till odontologie doktor promoverades:

Per Johan Martens, Of
Per-Olof Johan Glantz, Of

Till filosofie doktor promoverades:

Hans Bertil Alfons Petersson, Ög
Arne Karl-Erik Remgård, Vg
Nils Olof Lennart Lennerlöf, Vg
Sven Anders Söderpalm, Vg
Gustav Samuel (Sam) Erling Erlinge, Vg
Hans Esbjörn Gabriel Belfrage, Ld
Niels Wilhelm Holm, Hb
Per Gunnar Gerding, Hb
Carl Gösta Bengtsson, Hb
Elsa Gunilla Nilsson, Hb
Per Göran Persson, Hb
Nils Arne Ingvar Jakobsson, Hb
Rolf Lennart Arvidsson, Ssk
Nils Karl Ingvar Otterlund, Kr
Jerker Blomqvist, Bl
Lars Göran Fäldt, Bl
Rune Bertil Nordenstam, Gb
Knut Norborg, Gb
Bengt Anders Gustav Kjällerström, Gb
Åke Lennart Hilding Hillefors, Gb

Lars Olof Rune Johansson, Hld
Anthony (Tony) Gunnar Hagström, Klm
Nils Jonas Oskar Ulrik Crampa, Vrml
Anna-Britta Hörnfeldt, Vrml
Karl Erik Bertil Holmqvist, Vrml
Leif Gunnar Enock Markgren, Vrml

Av dessa, sammanlagt 49 promoti, har 30 avlidit. Då Odontologiska fakulteten sedan 1999 tillhör Malmö universitet, kreeras fakultetens jubeldoktorer där.

Till jubeldoktorer 2019 kreeras

Carl Martin Roos

Avtal och rösträtt. En aktiebolagsrättslig studie

Anders Björklund

Studies on experimental auto-immune thyroiditis in the rat

Bengt Kjellman

Regional lung function and overall ventilatory efficiency in children

Staffan Nordqvist (absens)

Hormonal responsiveness of human endometrial carcinoma studied in vitro and in vivo

Björn Mauritz Persson

Growth in length of bones in change of oxygen and carbon dioxide tensions

Jerker Blomqvist (absens)

Greek particles in Hellenistic prose

Samuel Erlinge (absens)

Food habits, home range and territoriality of the otter *Lutra lutra* L

Göran Fäldt

Analyticity properties and composite particle structure of high-energy transition amplitudes

Per Gerding

Termokemiska studier av metallkomplex. En potentiometrisk och kalorimetrisk undersökning av den stegvisa bildningen av komplex mellan några tvåvärda metalljoner och envärda ligander

Tony Hagström

Kreditmarknadens struktur och funktionssätt

Bertil Holmqvist (absens)

A systematic study of fast neutron elastic scattering in the energy region 1.5 to 8.1 MeV

Lars Johansson

Halide complexes of some post transition metal ions in aqueous solution

Bengt Kjällerström

On local magnetic moments in dilute alloys

Bertil Nordenstam

The genus Euryops. Morphology, cytology and taxonomy

Ingvar Otterlund

Studies of high-energy nucleus-nucleus interactions

Göran Persson

Genetic analysis of a quantitative character, ear internode length, in barley

Arne Remgård

Carl Gustaf Tessin och 1746-1747 års riksdag.

Sven Anders Söderpalm (absens)

Storföretagarna och det demokratiska genombrottet.

Ett perspektiv på första världskrigets svenska historia

Jubelhedersdoktor





Ruth Bader Ginsburg

Ruth Bader Ginsburg (f. 1933), domare i Högsta domstolen i USA, är en amerikansk jurist som under många år har haft ett nära förhållande till den Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Hon vistades ett år i Lund och Stockholm i början av 1960-talet och arbetade tillsammans med domaren Anders Bruzelius i ett komparativt projekt om tvistemålsprocess, som resulterade i boken *Civil Procedure in Sweden*. De utsågs båda till hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten 1969. Motiveringen framhöll att hennes "insatser i samband med detta författarskap – hon lärde sig särskilt för detta ändamål svenska språket och företog omfattande studier i svensk domstolspraxis och teori – präglades av okuvlig energi och framstående vetenskaplig skicklighet. Hon har i hög grad bidragit till att ge den svenska processrätten en internationell anknytning".

Sverige kom att bli en viktig inspiration. Som forskare och advokat tog Ruth Bader Ginsburg upp kampen för likabehandling, jämställdhet och medborgerliga rättigheter, och drev under 1970-talet en rad betydelsefulla mål som bidrog till att undanröja diskriminerande lagstiftning och praktiker. 1980 nominerades hon till domare i The United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, där hon arbetade fram till 1993 då president Bill Clinton nominerade henne till en plats i Högsta domstolen, som den andra kvinnan någonsin. Här har hon fortsatt att driva frågor om jämställdhet och medborgerliga rättigheter.

Ruth Bader Ginsburg har kommit att bli känd långt utanför juridiska kretsar, bland annat genom filmerna *RBG* och *On the Basis of Sex*. Hon är en förebild för generationer av jurister världen över, och beundras för sitt mod, integritet, intellekt och rättsliga briljans samt banbrytande arbete för jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Ruth Bader Ginsburg kreerades till jubelhedersdoktor vid Juridiska fakulteten den 7 maj 2019 i Stockholm.

Ruth Bader Ginsburg (born 1933), US Supreme Court Justice, is an American lawyer who has had a close relationship with Lund University's Faculty of Law for many years.

She studied in Lund and Stockholm for one year in the early 1960s and worked with the judge Anders Bruzelius on a comparative project on civil procedure, which resulted in a book, *Civil Procedure in Sweden*. They were both awarded Honorary Doctorates by the Faculty of Law in 1969. The citation stated that her 'efforts in connection with this work – she learned Swedish and undertook extensive studies of Swedish case law and theory specifically for this purpose – are characterised by irrepressible energy and outstanding academic expertise. She has contributed to a great extent in giving Swedish procedural law an international connection.'

Sweden was to be an important source of inspiration for Ruth Bader Ginsburg. As a scholar and lawyer, she took up the struggle for equal opportunities, gender equality and civil rights. Through a number of important law suits in the 1970s, she successfully challenged discriminatory legislation and practice. In 1980, Ruth Bader Ginsburg was appointed as a judge to the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, where she worked until 1993 when President Bill Clinton nominated her for a position in the US Supreme Court, as the second-ever female Justice. In this role, she has continued to pursue the issues of gender equality and civil rights.

Ruth Bader Ginsburg has become well known outside legal circles, *inter alia* through the films *RBG* and *On the Basis of Sex*. She is a role-model for generations of lawyers all over the world, and is admired for her courage, integrity, intellect and legal brilliance as well as her pioneering work within the area of gender equality and human rights.

Ruth Bader Ginsburg received her jubilee honorary doctorate from the Faculty of Law on 7 May 2019 in Stockholm.

Hedersdoktorer





Corinna Körting

Corinna Körting (f. 1967) är professor i Gamla testamentets exegetik och Främre Orientens religionshistoria vid Hamburgs universitet. Hon utses till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten för sina framstående insatser inom den bibelvetenskapliga forskningen. Körtings forskningsområden är omfattande, varav flera är av direkt betydelse för den exegetiska forskningen i Lund. Hit hör de bibliska texternas

historiska bakgrund i Främre Orienten, deras bärande teologiska konceptioner och deras receptions historia, det vill säga hur de påverkat skilda kulturer, inklusive vår egen. Men också varför tolkningen av bibeltexter skiftar i olika tider och kulturer.

Utöver sin utmärkande forskning visar Körting ständigt sitt engagemang för andra vetenskapliga fält samt för bildning inom och utom akademien. Under flera år var hon koordinatör för det internationella nätverket Old Testament Studies, Epistemologies and Methods. Detta nätverk omfattar 16 av de ledande nordeuropeiska universitet som bedriver forskarutbildning i Gamla testamentets exegetik. Fakulteten vill uppmärksamma även dessa pedagogiska insatser eftersom de ger enastående exempel på hur det internationella akademiska samtalet om metod, teori och presentations-teknik kan främjas genom konkret och uthålligt arbete.

Teologiska fakultetens beslut att utse Corinna Körting till teologie doktor *honoris causa* är ett tecken på fakultetens uppskattning av samarbetet mellan henne och exegeterna i Lund samt en önskan om ett fortsatt och fördjupat samarbete under många år framöver.

Corinna Körting (born 1967) is professor of Old Testament Exegesis and the Religions of the Ancient Near East at the University of Hamburg. She is appointed as an honorary doctor at the Faculty of Theology for her outstanding contribution to Old Testament Studies research. Körting's research fields are extensive, including several of direct significance to exegesis research in Lund. This field encompasses the historical background of the biblical texts in the Near East, their fundamental theological conceptions and the history of their reception, i.e. how they have influenced different cultures, including our own. But also the reasons behind the shifting interpretation of biblical texts in various periods and cultures.

Besides her distinguished research, Körting continuously demonstrates her engagement in other disciplinary fields, and for education and knowledge within and outside academia. For several years, she was the coordinator of the international network Old Testament Studies, Epistemologies and Methods. This network comprises 16 of the leading northern European universities that conduct research studies in Old Testament Exegesis. The faculty wishes to draw attention to these educational contributions as well, as they provide an outstanding example of how the international academic debate on methodology, theory and presentation techniques can be promoted through concrete and persistent work.

The Faculty of Theology's decision to confer a degree of Doctor *Honoris Causa* in Theology on Corinna Körting is a sign of the faculty's appreciation of the collaboration between her and the exegesis scholars in Lund, as well as its desire to pursue a deepening collaboration for many years to come.



Mark D. Nanos

Mark D. Nanos (f. 1954), verksam vid University of Kansas, utses till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten för sin mångåriga och nydanande forskning i gränslandet mellan nytestamentlig exegetik och judaistik. Hans forskning har huvudsakligen varit inriktad på att vederlägga den traditionella synen på aposteln Paulus och presentera en ny, enligt vilken Paulus kan förstås inom första århundradets judendom.

Av historiska skäl har Paulusforskningen varit påverkad av så kallad normativ teologi, där den dominerande tolkningen varit uppfattningen att Paulus, som grundare av kristendomen, befann sig i ett motsatsförhållande till den samtida judendomen. Mark D. Nanos har kommit att framstå som en av de främsta representanterna för en forskningstradition i vilken de historiska frågorna fått stå i centrum. I stället för att arbeta utifrån det traditionella konfliktperspektivet har Nanos utgått från hypotesen att aposteln Paulus kan förstås som en representant för första århundradets mångfacetterade och universalistiskt orienterade judendom, där frågan om icke-judens slutgiltiga öde var framträdande.

Paulus relation till den med honom samtida judendomen är av central betydelse, både för vår förståelse av separationsprocessen mellan judendom och kristendom och för uppkomsten av antisemitiska föreställningar som traderats inom den kristna kyrkan och som på olika sätt påverkar också det moderna samhället. Nanos forskning har i hög utsträckning bidragit till en bättre förståelse för den historiske Paulus och dessutom gett den som vill arbeta mot kristen antisemitism effektiva verktyg.

Mark D. Nanos (born 1954), who works at the University of Kansas, is awarded an honorary doctorate by the Faculty of Theology for his many years of innovative research on the boundary between New Testament Studies and Jewish Studies. His research has mainly focused on refuting the traditional view of the apostle Paul and presenting a new perspective enabling Paul to be understood within the context of first century Judaism.

For historical reasons, Pauline research has been influenced by what is known as normative theology, in which the dominant interpretation has been the understanding that Paul, as the founder of Christianity, was in opposition to contemporary Judaism. Mark D. Nanos has emerged as one of the most prominent representatives of a research tradition focusing on the historical issues. Instead of working on the basis of the traditional conflict perspective, Nanos has taken his starting point in the hypothesis that the apostle Paul can be understood as a representative of the multifaceted and universalistic Judaism of the first century, for which the question of the ultimate fate of the gentile was prominent.

Paul's relationship to the Judaism of his time is of central significance, both for our understanding of the separation process between Judaism and Christianity, and for the emergence of anti-Semitic attitudes manifested within the Christian Church, which also influence modern society in various ways. Nano's research has contributed to a high degree to improving our understanding of the historical figure of Paul, as well as providing effective tools for those wishing to counteract Christian antisemitism.



Jan Pedersen

Jan Pedersen (f. 1951), blev 1994 den første danske professorn i skatterett. Verksam vid Aarhus Universitet, Danmark, har han främst genom sin avhandling *Skatteutnyttelse* från 1989 fått stort genomslag i nordisk skatterättsforskning.

Jan Pedersen lanserade teorin om "realitetsgrundsætning" som en av danska domstolar utarbetad åtgärd mot skatteflykt. Enligt honom är det ofta i mötet mellan en transaktions ekonomiska substans och dess rättsliga form som förutsättningar för skatteflykt uppstår. Han ansåg sig kunna visa att danska domstolar under vissa omständigheter underkände transaktioners rättsliga form. Hans teori har sedan dess varit föremål för livlig debatt i Danmark.

Jan Pedersen har publicerat sig främst i frågor rörande skattemissbruk, internationell skatteflykt och skattekontroll. Han har förärats Magnus Prisen (2001) och Reinholdt W. Jorck og Hustrus Videnskabspris (2006). Han har varit medlem i skatteministeriets expertgrupp, Skatteministerns rättssäkerhetskommitté, Statens Samhällsvetenskapliga Forskningsråd samt dessutom ordförande för Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet.

I sitt avhandlingsarbete fann Pedersen inspiration i Sture Bergströms avhandling *Skatter och civilrätt*. När Bergström blev professor i finansrätt vid Lunds universitet, skapade de tillsammans det svensk-danska skatterättsliga forskningsnätverket. Nätverket har existerat i snart 25 år med möten växelvis i Danmark och Sverige, samt har utvidgats till att omfatta flera lärosäten i de båda länderna. Tack vare initiativet har starka kollegiala vänskapsband, och inte minst betydelsefull forskning, skapats i sann gränsöverskridande anda.

Jan Pedersen (born 1951) of Aarhus University, Denmark, became the first Danish professor of Tax Law in 1994. He has had a considerable impact on Nordic tax law research, mainly due to his groundbreaking 1989 doctoral thesis *Skatteudnyttelse* (Tax Exploitation).

According to Pedersen, conditions for tax avoidance often arise at the intersection between a transaction's financial substance and its legal form, and Pedersen considered it provable that Danish courts disallow the legal form of transactions under certain circumstances. Since then, Pedersen's theory has been the subject of lively debate in Denmark.

Pedersen's publications mainly concern tax abuse, international tax avoidance and tax control. He has won two prizes, the Magnus Prize (2001), and the Mr. and Mrs. Reinholdt W Jorck Foundation Research Prize (2006). He has been a member of the Ministry of Taxation's expert group, the Minister of Taxation's Committee for Legal Certainty, the Danish Social Science Research Council, as well as the chair of the Nordic Tax Research Council.

Pedersen found inspiration for his thesis project in Sture Bergström's thesis, *Skatter och civilrätt* (Taxes and Private Law). When Bergström later became professor of Tax Law at Lund University, he and Pedersen created the Swedish-Danish Tax Law Research Network. The network, which has been highly active for almost 25 years with annual meetings alternating between Denmark and Sweden, has expanded to include several higher education institutions in both countries. The initiative has led to the creation of strong collegial bonds of friendship, and, not least, significant tax law research in a true cross-boundary spirit.



Heikki Pihlajamäki

Heikki Pihlajamäki (f. 1961) är sedan 2009 professor i komparativ rättshistoria vid Helsingfors universitet. Han är en av de ledande företrädarna för ämnet rättshistoria i Norden, och framstår också genom både djup och bredd i sin forskning som en mycket framstående forskare på ett internationellt plan, inte bara i Europa utan också i Nord- och Sydamerika.

Heikki Pihlajamäki innehar flera betydande uppdrag inom internationella forskningsgrupper med rättshistorisk anknytning. Han var en av initiativtagarna till grundandet av European Society for Comparative Legal History, och har också varit ledamot av styrelsen för Max Planck-institutet för europeisk rättshistoria i Frankfurt am Main.

Som rättshistorisk forskare uppvisar Heikki Pihlajamäki en imponerande mångsidighet. Bredden och det internationella anslaget är framträdande i hans forskning, liksom förekomsten av komparativa studier. Hans forskningsintressen sträcker sig från processrättshistoria till frågor kring rättslig kommunikation i det tidigmoderna Europa. Han har en diger publikationslista som omfattar allt från nordiskt 1500-tal till sydamerikansk handelsrätt i en mer nutida kontext. Utöver sina egna publikationer är Heikki Pihlajamäki medlem av flera redaktioner och redaktionsråd för vetenskapliga tidskrifter.

Heikki Pihlajamäki har under många år varit en mycket uppskattad kollega och återkommande samarbetspartner för de lundensiska rättshistorikerna, inte minst när det gäller forskningssamarbetet på ett nordiskt plan. Under åren har flera gemensamma forskningsprojekt genomförts, bland annat kan nämnas arbetet med Svea hovrätts 400-årsjubileum 2014 samt det pågående projektet Great Christian Jurists in the Nordic Countries.

Heikki Pihlajamäki (born 1961) has been professor of Comparative Legal History at the University of Helsinki since 2009. He is one of the leading representatives for the subject of Legal History in the Nordic countries, and also stands out through the depth and breadth of his research as a highly prominent researcher internationally, not only in Europe, but also in the Americas.

Heikki Pihlajamäki has several significant assignments in international research teams focusing on legal history. He was one of the initiators in the founding of the European Society for Comparative Legal History, and has also been a board member of the Max Planck Institute for European Legal History in Frankfurt.

As a researcher in the field of legal history, Heikki Pihlajamäki displays impressive versatility. The breadth and international element of his research is eye-catching, as is the presence of comparative studies. His research interests stretch from the history of procedural law to issues surrounding judicial communication in early modern Europe. He has an extensive list of publications that covers everything from the Nordic countries of the 1500s to South American commercial law in a more contemporary context. In addition to his own publications, Heikki Pihlajamäki is a member of several editorial teams and boards for research journals.

Heikki Pihlajamäki has for many years been a highly appreciated colleague and a regular collaborator for legal historians in Lund, not least concerning research collaborations in the Nordic countries. Several joint research projects have been conducted over the years including work on the Svea Court of Appeal's 400th anniversary in 2014, as well as the ongoing project Great Christian Jurists in the Nordic Countries.



Henrik Clausen

Professor Henrik Clausen (f. 1957) är verksam vid Københavns Universitet på Institut for Cellulær og Molekylær Medicin inom Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Han är en internationellt ledande forskare inom området glykobiologi och leder framgångsrikt Copenhagen Center for Glycomics. Han har särskilt bidragit till kunskapen om de enzymer som bygger upp och bryter ned kolhydratkedjor, viktiga för alla livsprocesser. Hans stora vetenskapliga produktion är av mycket hög klass och han har emottagit flertalet priser för sin forskning. Han är också innehavare av ett stort antal patent.

Mest känd är Clausen kanske för sin insats vid identifieringen av enzymerna och generna bakom ABO-systemet och andra blodgrupper av kolhydratnatur. Dessa landvinningar öppnade möjligheten att fastställa människans blodgrupper med DNA-teknik, vilket har fått praktisk betydelse vid blodtransfusion och transplantation. Han ligger också bakom den uppmärksammade upptäckten av en tidigare okänd familj av enzymer som kan omvandla blodgrupp A och B till universalblodets O.

Hans pionjärarbeten för att förstå enzymerna som modifierar våra proteiner genom den livsnödvändiga uppbyggnaden av kolhydratkedjor var banbrytande. På senare år har hans systematiska arbete med att slå ut samtliga enzymer involverade i dessa processer rönt stort intresse och dramatiskt ökat vår insikt om såväl normala cellprocesser som sjukdomstillstånd.

Professor Henrik Clausen har genom åren samverkat med många forskare vid Lunds universitet och hans betydelse för glykobiologin i Norden kan knappast överskattas. Genom att generöst bjuda på sin expertis och sitt världsomspännande nätverk har Henrik Clausen under decennier höjt nivån på såväl forskning som utbildning inom ämnet i regionen.

Professor Henrik Clausen (born 1957) works at the Department of Cellular and Molecular Medicine in the Faculty of Health Sciences at the University of Copenhagen. He is an internationally prominent researcher in the area of glycobiology and successfully leads the Copenhagen Center for Glycomics. He has particularly contributed to the knowledge of the enzymes that build up and break down carbohydrate chains, which are important for all life processes. His extensive list of publications is of very high quality and he has been awarded many prizes for his research. He also holds a large number of patents.

Clausen is probably most known for his contribution to the identification of enzymes and genes behind the ABO blood group system, and other carbohydrate blood groups. These discoveries made it possible to determine human blood groups with DNA technology, which is of practical importance for blood transfusions and transplantations. He is also behind the remarkable discovery of a previously unknown family of enzymes that can convert type A and B blood into the universal blood type O.

His pioneering work to understand enzymes that modify our proteins through the vital build-up of carbohydrate chains was groundbreaking. In recent years, his systematic work on knocking out all enzymes involved in these processes has attracted great interest and dramatically increased our insight into both normal and diseased cell processes.

Professor Henrik Clausen has collaborated with many researchers at Lund University over the years and his significance to glycobiology in the Nordic countries cannot be overrated. By generously offering his expertise and global network, for decades Henrik Clausen has consistently raised the level of both research and education in the subject in the region.



Bo Hjelt

Bo Hjelt (f. 1935) är född i Finland och uppvuxen i Sverige. Han har studerat ekonomi i Genève. Efter tjänst vid Svenska Metallverken skapade han sitt eget, senare multinationella företag Corporate Development International. Här skapade han en förmögenhet som kommit medicinsk forskning till godo. 1986 bildade han Bo Hjelt Foundation for Spina Bifida in memory of Madeleine Hjelt, som finansierat ett stort antal doktorandprojekt. Forskningen ledde till den nu världsomfattande rekommendationen att ge folsyra under graviditeten för att förebygga ryggmärgsbråck, vilket minskat förekomsten av denna grava missbildning med nära 50 %.

2008 skapades Bo & Kerstin Hjelt Foundation for Diabetes Type 2, som stödjer diabetesforskning vid Lunds universitet och universitetet i Genève. Projekt från yngre, lovande forskare har prioriterats och ambitionen har varit att ge stöd till forskning om diabetesmekanismer, för en bättre förståelse av uppkomst och utveckling av sjukdomen med dess komplikationer. Det långsiktiga målet är att förebygga och bota sjukdomen diabetes. Ett stort antal av dessa projekt har lett till publikationer i ledande vetenskapliga tidskrifter. Denna viktiga finansiering har bidragit till yngre forskares akademiska karriärer och universitetets renommé långt utanför ramen av facklitteraturen, då många av forskningsresultaten har uppmärksammats i media.

Bo Hjelt (born 1935) was born in Finland and raised in Sweden. He studied economics in Geneva. After being employed at the metal works company, Svenska Metallverken, he started his own business which was to become the multinational company Corporate Development International. This is where he created the fortune that has benefited medical research. In 1986, he formed the Bo Hjelt Foundation for Spina Bifida in memory of Madeleine Hjelt, which has funded a number of doctoral projects. The research led to the now worldwide recommendation to give folate to pregnant women in order to prevent spina bifida, which reduces the incidence of this malformation by close to 50%.

In 2008, the Bo & Kerstin Hjelt Foundation was created to support type 2 diabetes research at Lund University and the University of Geneva. Projects from promising junior researchers have been prioritised and the ambition is to provide support for research on diabetes mechanisms to better understand the onset and development of the disease and its complications. The long-term aim is to prevent and cure diabetes. A large number of these projects have led to publications in leading scientific journals. This significant funding has contributed to the academic careers of young researchers and the University's reputation far beyond the reach of scientific literature, as many of the research results have received media attention.



José van Dijck

Professor José van Dijck (f. 1960) är *universiteitshoogleraar* (framstående professor) i media och det digitala samhället vid Utrechts universitet sedan 2017. Hon tog sin grundexamen vid detta universitet 1985 och disputerade i jämförande litteratur vid University of California, San Diego 1992. Hon har varit verksam vid flera universitet i Nederländerna, bland annat som professor i Amsterdam 2001-2017. Professor van Dijck var under åren 2015-2018 president i Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. Hon har varit gästprofessor vid ett flertal universitet.

Professor van Dijcks forskning är inriktad på media och kommunikation, med särskilt fokus på digitala plattformar och sociala media. Hon har bland annat skrivit två mycket inflytelserika böcker, *The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media* och *The Platform Society. Public values in a connective world*.

I Lund bidrog hon med ett plenarföredrag i samband med 350-årsjubileets vetenskapskonferens Det digitala samhället och hon har även medverkat i studiegruppen Human memory in a digital world vid Lunds universitets Pufendorfinstitut.

Utifrån sitt humanistiska forskningsperspektiv studerar van Dijck mediatekniken i sitt samhällsliga sammanhang. Med fokus på de digitala systemens tekniska och ekonomiska förutsättningar analyserar hon deras samspel med det samhälle som i allt högre grad skapas på och regleras genom de globala digitala plattformarna. Hon betonar också hur de autonoma och algoritmdrivna processer som driver storskaliga plattformar behöver utvecklas i en ansvarsfull riktning, vilket därmed också väcker rättsliga och etiska frågor.

Professor José van Dijck (born 1960) was appointed as distinguished university professor of Media and Digital Society at Utrecht University in 2017. She graduated from that university in 1985 and defended her PhD thesis in Comparative Literature at the University of California, San Diego, in 1992. She has worked at several universities in the Netherlands, including a professorship in Amsterdam from 2001 to 2017. Professor van Dijck was president of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences from 2015 to 2018. She has served as a visiting professor at several universities.

Professor van Dijck's research addresses media and communication, with a particular focus on digital platforms and social media. Among other things, she has written two highly influential books – *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media* and *The Platform Society: Public Values in a Connective World*.

In Lund, she gave a plenary lecture at the conference on the Digital Society held in conjunction with Lund University's 350th anniversary, and also participated in the study group, *Human Memory in a Digital World*, at Lund University's Pufendorf Institute.

From her humanities research perspective, van Dijck examines media technology in its societal context. Focusing on the technical as well as economic conditions of digital systems, she analyses their interaction with society – a society that is increasingly created and governed by global digital platforms. She also emphasises that the autonomous and algorithm-driven processes that drive large-scale platforms need to be developed in a responsible direction, which also raises legal and ethical issues.



Tord Kjellström

Professor Tord Kjellström (f. 1943) är civilingenjör från KTH, Stockholm och med. dr från Karolinska Institutet (KI). Kjellström flyttade till Nya Zeeland 1976 och blev universitetslektor i epidemiologi, miljöhälsa och arbetsmedicin vid Universitetet i Auckland (UoA) fram till 1985 då han blev miljöepidemiolog vid WHO i Geneve. Han blev utsedd till direktör för Global och integrerad miljöhälsa vid WHO 1993 och ansvarig för dess arbete om klimatförändringens effekter på hälsa. Han återvände till UoA 1998 som professor i miljöhälsa fram till 2002. Därefter arbetade han för flera andra universitet och 2014-2015 var han gästforskare vid Lunds universitet inom Pufendorfinstitutets HEAT-projekt.

Tord Kjellström har i sin forskning och undervisning använt matematiska kunskaper från sin ingenjörutbildning som en väsentlig del av sina epidemiologi-analyser. Han har länge haft intresse av internationell hälsa och social utveckling sedan en period som volontär i slumområden i Lima, Peru, och ett års studier i Japan (1968).

Han har en stor mängd publikationer inom ett antal områden, inklusive tungmetall-förgiftning, asbest-cancer, trafikskador, luftföroreningar, ojämlikhet i hälsa, och klimatförändringen. Sedan 2007 har det mesta av hans arbete analyserat hälsoeffekter av klimatförändringen och ökande hetta på arbetsplatser, inklusive förebyggande metoder. Tord Kjellströms team i Nya Zeeland har utvecklat en allmänt tillgänglig webbplats för hälso-konsekvensanalyser.

Professor Tord Kjellström (born 1943) has a Master of Engineering degree from the Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm and a PhD in Medicine from Karolinska Institutet (KI). Kjellström moved to New Zealand in 1976 and was a senior lecturer in epidemiology and environmental and occupational health at the University of Auckland (UoA) until 1985 when he became an environmental epidemiologist at the WHO in Geneva. He was appointed as the Director of Global and Integrated Environmental Health at the WHO in 1993 and was responsible for the work on the health impacts of climate change. He returned to the UoA in 1998 as professor of environmental health until 2002. He then worked for a number of other universities and in 2014-2015 he was a visiting researcher at Lund University in the Pufendorf Institute HEAT project.

In his research and teaching, Tord Kjellström has used mathematical knowledge from his engineering studies as a vital part of his epidemiological analyses. He has long had a keen interest in international health and social development following a period as a volunteer in a slum in Lima, Peru, and a year of study in Japan (1968).

He has a large number of publications within a variety of areas, including heavy metal poisoning, asbestos cancer, road traffic injuries, air pollution, health inequalities, and climate change. Since 2007, most of his work has analysed the health impact of climate change and increasing heat in workplaces, including preventative methods. Tord Kjellström's team in New Zealand has developed an open access website for health impact analyses.



Arne Staby

Arne Staby (f. 1964) är Scientific Director vid Novo Nordisk i Danmark. Som Scientific Director är hans roll att vara aktiv inom forskarvärlden. Arne Staby är med i ett stort antal vetenskapliga sällskap och konferensorganisationer, huvudsakligen inom ämnesområdena biologiska läkemedel och bioteknologi. Som Scientific Director ansvarar han för företagets långsiktiga analys över strategiska tekniker, verktyg och patentportfölj, främst inom proteinrening. Arne Staby disputerade 1993 vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU).

Arne Staby är mycket aktiv inom ett stort antal konferensorganisationer för biologiska läkemedel och han är regelbundet ansvarig för internationella konferenser och vetenskapliga sessioner inom bioteknik. Det var därför naturligt att han var huvudredaktör för en omfattande bok om proteinkromatografi (Wiley 2017) med alla viktiga forskare inom ämnet som medförfattare. I sin position kan han påverka både det internationella forskarsamhället och globala företag inom biologiska läkemedel med att arbeta för ökad säkerhet och tillgänglighet av läkemedel samt ökad effektivitet vid utveckling och produktion.

Novo Nordisk och Institutionen för kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) har under lång tid haft ett långsiktigt, ömsesidigt och framgångsrikt forsknings-samarbete. Samarbetet har inneburit att Arne Staby var adjungerad professor 2009-2015 samt att Novo Nordisk aktivt har stöttat ett antal doktoranders och postdoktorers forskningsprojekt.

Arne Staby har genom sin roll inom forskarsamhället varit en strategiskt viktig person i arbetet att stärka Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitet inom Life Science och produktion av biologiska läkemedel.

Arne Staby (born 1964) is the Scientific Director at Novo Nordisk in Denmark. As Scientific Director, his role is to be active within the scientific community. Arne Staby participates in a large number of scientific societies and conference organisations, mainly within the fields of biopharmaceuticals and biotechnology. As Scientific Director, he is responsible for the company's long-term analysis of strategic technologies, tools and patent portfolios, primarily in protein purification. In 1993, Arne Staby was awarded a PhD at the Technical University of Denmark (DTU).

Arne Staby is very active in a large number of biopharmaceutical conference organisations and is regularly responsible for international conferences and scientific sessions within biotechnology. It was therefore logical for him to be the principal editor of an extensive book on protein chromatography (Wiley 2017) with all the leading researchers within the field as co-authors. In his position, he influences both the international research community and global biopharmaceuticals companies to work for increased safety and access to pharmaceuticals as well as increased efficiency in development and production.

For a long time, Novo Nordisk and the Department of Chemical Engineering at the Faculty of Engineering at Lund University have had a long-term, mutual and successful research collaboration. The collaboration has meant that Arne Staby was an adjunct professor 2009-2015 and Novo Nordisk has actively supported the research projects of a number of doctoral students and postdocs.

Through his role in the research community, Arne Staby has been a strategically significant person in the work to strengthen the Faculty of Engineering and Lund University within life science and the production of biopharmaceuticals.



Milo Rau

Milo Rau (f. 1977) är en schweizisk regissör. Han är konstnärlig ledare för Nationalteatern i Gent, Belgien, och grundare av produktionsbolaget International Institute of Political Murder. Genom sina iscensättningar av politiskt avgörande händelser ger Milo Rau perspektiv på historien och undersöker sanningsanspråket i såväl konst som politik. Bland hans teater- och filmproduktioner kan nämnas de uppmärksammade *Five easy pieces*, *The Congo tribunal* och *The last days of the Ceausescus*. Hans föreställningar har framförts på betydande internationella scenkonstfestivaler, såsom Theatertreffen i Berlin och Festival d'Avignon. Rau har vunnit ett flertal teaterpriser, bland annat Peter-Weiss-Prize (2017) och World Theatre Day ITI Prize (2016).

Milo Raus konstnärskap är inte begränsat till regi, han utvecklar även nya metoder för samhällsanalys, dokumentärt berättande och skådespelarens gestaltning. Som författare och världsspännande föreläsare genomlyser han teatern med bland annat sociologi och kulturteori. Rau har skrivit ett uppmärksammat manifest som ifrågasätter institutionernas roll i framtidens scenkonst. Han betonar kollaborativt arbete och inkludering av nya röster på teatern. Sin konstnärliga hållning betecknar Rau själv som "global realism". Synen på nya berättarperspektiv, medvetenhet inför samhälleliga utmaningar och en genomlysning av institutionernas roll knyter väl an till den utveckling Teaterhögskolan i Malmö står inför vad gäller framtidens scenkonstutbildningar.

Milo Rau (born 1977) is a Swiss theatre director. He is the artistic director of the National Theatre in Ghent, Belgium, and the founder of the production company International Institute of Political Murder. Through his re-enactments of politically decisive events, Milo Rau provides perspectives on history and investigates claims on truth in both art and politics. Among his theatre and film productions are the well-acclaimed *Five Easy Pieces*, *The Congo Tribunal* and *The Last Days of the Ceausescus*. His plays have been performed at significant international theatre festivals, such as *Theatertreffen* in Berlin and the *Festival d'Avignon*. Rau has won a number of theatre prizes, including the *Peter Weiss Prize* (2017) and the *World Theatre Day ITI Prize* (2016).

Milo Rau's artistry is not limited to directing; he also develops new methods for social analysis, documentary story-telling and the actor's representation. As an author and global speaker, he analyses theatre using sociology and cultural theory, among other things. Rau has written a notable manifesto questioning the role of the institutions in the future of theatre. He emphasises collaborative work and the inclusion of new voices in theatre. Rau defines his own artistic approach as "global realism". His view on new narrative perspectives, awareness of societal challenges and an examination of the role of the institutions relate closely to the development facing the Malmö Theatre Academy in terms of the future of performing arts education.



Bruce Karstadt

Bruce Karstadt (f. 1951) är sedan 1990 verksam som föreståndare för American Swedish Institute (ASI) i Minneapolis, Minnesota. Han utses till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten för sina mångåriga insatser för svensk kultur och svensk-amerikanska relationer i USA. Under hans ledarskap har ASI utvecklats till en av de främsta organisationerna som arbetar för bevarandet och förmedlandet av svensk kultur i Nordamerika.

ASI producerar kontinuerligt utställningar om den svenska utvandringen till Amerika. Man ger föreläsningsserier om politik och vardagsliv i Sverige, uppmärksammar samtida svensk konst och lyfter kulturarvsfrågor. Utöver detta möjliggör ASI samarbeten och utbyten med svenska akademiker och konstnärer, bland annat genom vistelsestipendier vid institutet.

I en tid då många amerikaner visar stort intresse för svensk kultur, arkitektur och design, såväl som för Sveriges politiska processer och ekonomiska system, är Bruce Karstadts insats mycket värdefull. Tack vare hans engagemang har American Swedish Institute utvecklats till en viktig mötesplats där en mångfald av människor kan mötas och diskutera dessa frågor.

Since 1990, Bruce Karstadt (born 1951) has been the president of the American Swedish Institute (ASI) in Minneapolis, Minnesota. He is awarded an honorary doctorate for his many years of contribution to Swedish culture and Swedish-American relations in the United States. Under Karstadt's leadership, ASI has developed into one of the leading organisations working for the preservation and dissemination of Swedish culture in North America.

ASI regularly produces exhibitions on Swedish emigration to America, organises lecture series on politics and everyday life in Sweden, promotes contemporary Swedish art and raises issues of cultural heritage. In addition to this, ASI enables collaboration and exchange with Swedish academics and artists through, among other things, residency scholarships at the Institute.

At a time when many Americans are showing great interest in Swedish culture, architecture and design, and in Swedish political processes and economic systems, Bruce Karstadt's contribution is very valuable. Thanks to Karstadt, the American Swedish Institute has developed into an important gathering place where a diverse group of people can meet and discuss these issues.



Timothy Snyder

Timothy Snyder (f. 1969) är professor i historia vid Yale University i USA. Han utses till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten för sina enastående insatser inom forskningsfältet europeisk historia samt för sitt stora engagemang i den internationella forsknings- och samhällsdebatten.

Timothy Snyder är en av vår tids mest omtalade och inflytelserika historiker, och en av världens främsta specialister inom sitt fält, öst- och central-europeisk samtidshistoria. Med en imponerande bokproduktion och en stor mängd vetenskapliga artiklar på sin meritförteckning har han lämnat ett enastående bidrag till den moderna historiografin.

Utöver sitt författarskap och sin forskargärning är Timothy Snyder även känd som en flitig debattör och engagerad intellektuell vars offentliga framträdanden och alster ofta når långt utanför akademins traditionella sfär. Han publiceras regelbundet i tidningar och tidskrifter som *New York Review of Books*, *Times Literary Supplement*, *The New York Times*, *The International Herald Tribune* och *Wall Street Journal*.

Flera av Timothy Snyders böcker har publicerats på svenska. Den senaste är *Vägen till frihet: Ryssland, Europa och USA* (2019) (orig. *The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America*).

Timothy Snyder (born 1969) is a professor of history at Yale University in the USA. He is awarded an honorary doctorate for his outstanding contribution to the research field of European history and for his significant commitment to international research and public debate.

Timothy Snyder is one of the most well-known and influential historians of our time and one of the world's leading experts in his field, contemporary history of Central and Eastern Europe. With an impressive list of published books and a significant number of academic articles and book chapters to his name, Snyder has made an exceptional contribution to modern historiography.

In addition to his authorship and research achievements, Timothy Snyder is known as a skilled debater and engaged intellectual whose public appearances and work often reach far beyond the traditional academic sphere. He is regularly published in newspapers and magazines such as the New York Review of Books, the Times Literary Supplement, The New York Times, The International Herald Tribune and the Wall Street Journal.

Several of Timothy Snyder's books have been published in Swedish. The most recent is *Vägen till ofrihet: Ryssland, Europa och USA* (2019) (orig. The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America).



Helle Vandkilde

Helle Vandkilde (f. 1955) är professor i arkeologi vid Aarhus Universitet. Hon utses till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten för sina viktiga och bestående insatser inom den europeiska arkeologiska forskningen, med ett särskilt fokus på den dynamiska perioden då det tidigaste metallhantverket etablerades i norra Europa.

Helle Vandkilde har samarbetat med Lunds universitet under många år. Efter sin disputation i Aarhus 1996 fick hon en forskarassistenttjänst vid Institutionen för arkeologi och antikens historia 1998-2004, där hon blev en mycket uppskattad medarbetare. Under sin tid i Lund blev hon även docent i sitt ämne.

Helle Vandkilde har skrivit flera böcker som ingår i kurslitteraturen för arkeologi vid Lunds universitet, samt även publicerat en mängd forskningsartiklar. Som professor har hon lett flera stora danska och internationella forskningsprojekt, bland annat Marie Curie-projektet *Forging Identities*. 2014-2015 hade hon ett visiting fellowship på Heidelberg DFG Excellence Centre for Transcultural Studies, en vistelse som utmynnade i en monografi om metalldepå-fyndet från Pile, ett skånskt fynd från tidig bronsålder som vittnar om det stora kontaktnät södra Skandinavien ingick i för ca 4 000 år sedan. Boken *The Metal Hoard from Pile in Scania, Sweden* publicerades 2017.

Helle Vandkilde (born 1955) is a professor of archaeology at Aarhus University. Vandkilde is awarded an honorary doctorate at the Faculty of Humanities for her significant and lasting contributions to European archaeological research, with a particular focus on the dynamic period when the earliest metalwork was established in Northern Europe.

Vandkilde has collaborated with Lund University for many years. After defending her doctoral thesis in Aarhus in 1996, she was appointed as a research assistant at the Department of Archaeology and Ancient History from 1998-2004 where she became a very well-regarded colleague. During her time in Lund she also became an associate professor in her field.

Helle Vandkilde has published several books which are included in the required reading for archaeology at Lund University, as well as many research articles. As a professor, she has led several major Danish and international research projects, including the Marie Curie project Forging Identities. In 2014-2015 Vandkilde held a visiting fellowship at the Heidelberg DFG Excellence Centre for Transcultural Studies, a residency which led to a monograph about the metalwork deposit discovery from Pile, a site in Scania from the early Bronze Age which bears witness to a large network of contacts including southern Scandinavia approximately 4 000 years ago. The book *The Metal Hoard from Pile in Scania, Sweden* was published in 2017.



Tomas Ramberg

Tomas Ramberg (f. 1958), är sedan början av 1990-talet knuten till *Dagens Eko*, Sveriges Radio P1. Under en tioårsperiod ledde han radioprogrammet *Ekots lördagsintervju*. Numera är han verksam som inrikespolitisk kommentator vid Ekoredaktionen och deltar också i poddradio-programmet *Det politiska spelet*.

Tomas Ramberg har bidragit till att höja nivån på den politiska debatten i Sverige. Kännetecknande för hans journalistiska gärning är det analytiska förhållningssättet. I ett samhälle där den politiska debatten blir allt hetigare och allt mer svårbegriplig för många människor hjälper Ramberg sina lyssnare att förstå de underliggande konflikterna och stora skeendena i svensk politik. I sin gärning som journalist förmedlar Ramberg angelägen kunskap inom samhällsvetenskapernas område.

Genom att utse Tomas Ramberg till hedersdoktor vill Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund uppmärksamma och visa uppskattning för Rambergs bidrag till kunskapsutvecklingen beträffande svensk politik och svenskt samhällsliv.

Since the early 1990s, Tomas Ramberg (born 1958) has been associated with the Radio Sweden daily news programme *Dagens Eko*. Over a ten-year period, he led a Saturday interview on the programme entitled *Ekots lördagsintervju*. He is currently working as a commenter on Swedish politics in the Eko editorial team and he also takes part in the political podcast *Det politiska spelet*.

Tomas Ramberg has contributed to raising the level of political debate in Sweden. His journalism is characterised by an analytical approach. In a society in which the political debate is increasingly heated and incomprehensible to many people, Ramberg helps his listeners to understand the underlying conflicts and major events in Swedish politics. In his work as a journalist, Ramberg communicates essential knowledge within the field of social sciences.

By conferring an honorary doctoral degree on Tomas Ramberg, the Faculty of Social Sciences at Lund University wishes to highlight and show appreciation for Ramberg's contribution to the development of knowledge in the field of Swedish politics and Swedish public life.



Anders Dahlvig

Anders Dahlvig (f. 1957) är civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund och har en masterexamen från University of California, Santa Barbara. Han har en lång karriär på IKEA bakom sig, där han bland annat varit koncernchef, Europachef samt chef för IKEA i Storbritannien. Han är för närvarande ordförande i Inter IKEA Holding. Han är styrelseledamot i ett antal företag, bl.a. H&M och Kingfisher.

Anders Dahlvig har under hela sin karriär haft fokus på frågor kring hållbarhet och företags sociala ansvarstagande. Han vann priset Utmärkt miljöledarskap 2002 och erhöll Global Social Responsibility Award från U.S. Foreign Policy Association 2006. 2011 publicerade Dahlvig boken *The IKEA Edge: Building Global Growth and Social Good at the World's Most Iconic Home Store (Med uppdrag att växa: Om ansvarsfullt företagande)*.

Forskargruppen kring marknadsföring och detaljhandel vid Ekonomihögskolan fördjupade sina kontakter med Anders Dahlvig och IKEA under det tidiga 2000-talet och ett nära samarbete inleddes med ett stort antal forskningsprojekt och flera doktorsavhandlingar som resultat. Arbetet har också lett till mycket samarbete med IKEA på studentsidan, med *live cases*, uppsatser och mentorverksamhet. Anders Dahlvig var också aktiv i etableringen av Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.

Anders Dahlvig är sedan många år engagerad som ledamot av Ekonomihögskolans rådgivande kommitté. Han har deltagit i flera dedicerade arbetsgrupper, främst gällande strategifrågor och hur fakulteten även fortsatt ska kunna erbjuda utbildning av hög internationell nivå. Han ingår också i Ekonomihögskolans nya Alumni Advisory Board. Sammanfattningsvis är Anders Dahlvigs olika bidrag till Ekonomihögskolan mycket värdefulla, inte minst genom hans självklara fokus på hållbarhets- och etikfrågor.

Anders Dahlvig (born 1957) holds a degree of Master of Science in Business and Economics from Lund University's School of Economics and Management, as well as a Master's degree from the University of California, Santa Barbara. He has a long career at IKEA behind him, including positions as CEO, manager for Europe and head of IKEA in the United Kingdom. He is currently chair of Inter IKEA Holding. He is a board member in a number of companies, including H&M and Kingfisher.

Throughout his career, Anders Dahlvig has focused on issues concerning sustainability and corporate social responsibility. He won the Excellent Environmental Leadership Prize in 2002 and received the Global Social Responsibility Award from the U.S. Foreign Policy Association in 2006. In 2011, Dahlvig published a book, *The IKEA Edge: Building Global Growth and Social Good at the World's Most Iconic Home Store*.

The research team on marketing and retail at the School of Economics and Management intensified its contacts with Anders Dahlvig and IKEA in the early 2000s and a close collaboration was launched, resulting in a large number of research projects and several doctoral theses. This work also led to a great deal of cooperation with IKEA on the student side, with live case studies, degree projects and mentoring. Anders Dahlvig was also active in establishing the Centre for Retail Research at Lund University.

For many years, Anders Dahlvig has been involved as a member of the Senior Corporate Advisory Board for the School of Economics and Management. He has participated in several dedicated working groups, mainly regarding strategic issues and how the School of Economics and Management can continue to offer education at a high international level. He is also part of the School's new Alumni Advisory Board. In summary, Anders Dahlvig's various contributions to Lund University's School of Economics and Management are very valuable, not least through his obvious focus on sustainability and ethics.



Irvine Lapsley

Irvine Lapsley (f. 1949) är professor emeritus vid University of Edinburgh Business School. Han har varit affilierad gästprofessor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Irvine Lapsley är en internationellt väletablerad forskare med ett stort internationellt nätverk. Han har grundat det skotska forskningsinstitutet IPSAR (Institute for Public Sector Accounting Research) och är redaktör för tidskriften *Financial Accountability and Management*. Han är en flitig deltagare i och arrangör av internationella forskningskonferenser och workshops.

Irvine Lapsleys forskning uppvisar bredd både vad gäller ämnes- och metodperspektiv. Han har under sin karriär forskat inom allt från redovisning till marknadsföring och digitalisering av städer, megaprojekt och hållbarhetsfrågor i form av Smart Cities. Ett av hans senare projekt är inom området Sports Management med fokus på fotbollens roll för en stads identitet. Detta projekt driver han i samverkan med forskare vid Ekonomihögskolan och forskare i Italien.

Under sin tid som gästforskare vid Ekonomihögskolan har Irvine Lapsley aktivt deltagit i forskning, doktorandhandledning och i gemensamma projekt med etablerade forskare. Han har även tillsammans med forskare vid fakulteten publicerat en antologi. Hans engagemang har varit särskilt värdefullt för yngre forskare. Irvine Lapsley har också arbetat med att locka två internationellt framstående konferenser till Ekonomihögskolan. Konferenserna organiserades 2013 och 2018 i samarbete med det internationella forskningsnätverket EISAM (European Institute for Advanced Studies in Management).

Irvine Lapsley (born 1949) is professor emeritus at the University of Edinburgh Business School. He has been an affiliated visiting professor in Business Administration at the Lund University School of Economics and Management. Irvine Lapsley is an internationally well-established researcher with a large international network. He founded the Scottish research institute IPSAR (Institute for Public Sector Accounting Research) and is the editor of the journal *Financial Accountability and Management*. He is an assiduous participant in, and organiser of, international research conferences and workshops.

Irvine Lapsley's research demonstrates breadth both with regard to subject matter and to methodology. In the course of his career, he has researched everything from accounting to the marketing and digitisation of cities, megaprojects and sustainability issues in the form of Smart Cities. One of his most recent projects is within the field of Sports Management, focusing on the role of football in a city's identity. He is conducting this project in collaboration with researchers at the School of Economics and Management and researchers in Italy.

During his time as a visiting researcher at the School of Economics and Management, Irvine Lapsley has actively participated in research, supervision of doctoral students and shared projects with established researchers. Also, together with researchers at the faculty, he has produced and published an anthology. His commitment has been particularly valuable for junior researchers. Irvine Lapsley has also worked on attracting two internationally outstanding conferences to the School of Economics and Management. The conferences were organised in 2013 and 2018 in collaboration with the international research network EISAM (European Institute for Advanced Studies in Management).



Stanley Micklavzina

Stanley Micklavzina (f. 1954) är fysiker vid University of Oregon i USA och har utvecklat spektakulära fysikdemonstrationer för att göra även de mest komplicerade fysikaliska fenomen begripliga. Micklavzina har blivit en ikon för alla som sedan 1985 läser fysik vid University of Oregon.

Han har inspirerat fysiklärare över hela världen genom öppet tillgängliga demonstrations-beskrivningar, genom workshops och fysikshower på konferenser och vetenskapsfestivaler, bland annat den årliga Sciencetival i Slovenien där han har sina rötter. Micklavzina har gjort otaliga skolbesök och även hjälpt gymnasister i Lund att utveckla demonstrationsföreläsningar för yngre elever.

Med stort sinne för estetik och interaktivitet har han utvecklat fysikutställningar, som exempelvis Skjuta protoner och kittla elektroner för Vattenhallen i Lund, i anslutning till MAX IV och ESS. Till denna utställning skapade hans fru, Diane Sandall, en stor målning som växlar utseende beroende på belysning – för att illustrera hur ljus av olika våglängder växelverkar med materia.

Varje år anordnar han en Science Circus. I samarbete med traditionella cirkusartister har Micklavzina tagit sina fysikdemonstrationer till nya höjder. Tillsammans med kolleger inom musik, dans och design utvecklade han och medverkade i en teaterföreläsning om Tesla. Med gitarr och omgiven av lasrar, magneter, spolar, sladdar och fibrer kan Micklavzina låta sina fysikdemonstrationer avslutas med rock'n'roll.

Stanley Micklavzina (born 1954) is a physicist at the University of Oregon in the USA and has developed spectacular physics demonstrations to make even the most complicated phenomena of physics comprehensible. Since 1985, Micklavzina has been an icon for all those studying physics at the University of Oregon.

He has inspired physics teachers all over the world through openly accessible descriptions of demonstrations, through workshops and physics shows at conferences and science festivals, including the annual Sciencetival in Slovenia whence his family originated. Micklavzina has made innumerable school visits and even helped upper secondary school pupils in Lund to develop demonstration shows for younger pupils.

With a strong sense of aesthetics and interactivity, he has developed physics exhibitions such as Shoot Protons and Tickle Electrons for the Vattenhallen Science Centre in Lund, adjacent to MAX IV and ESS. For this exhibition, his wife Diane Sandall created a large painting that changes in appearance depending on the lighting – to illustrate how light of different wavelengths interacts with matter.

Every year, Micklavzina organises a Science Circus. In collaboration with traditional circus artists, Micklavzina has taken his physics demonstrations to new heights. Together with colleagues in music, dance and design, he developed and participated in a theatre performance on Tesla. With a guitar and surrounded by lasers, magnets, spools, wires and fibres, Micklavzina winds up his physics demonstrations with rock'n'roll.



Karin Åkerfeldt

Karin Åkerfeldt (f. 1957) är professor i kemi vid Haverford College, Pennsylvania, USA. Hon har genom hela sin karriär inspirerat ett stort antal studenter att delta i spännande och banbrytande projekt. Hennes engagemang har motiverat många unga forskare att söka sig vidare till fortsatt vetenskaplig gärning. Åkerfeldt har skapat ett mycket uppskattat utbytesprogram mellan Haverford College och Lunds

universitet som under de senaste 20 åren har fått många studenter att korsa Atlanten.

Karin Åkerfeldt är specialist på organisk kemi, det vill säga, hon är expert på att skapa kovalenta kemiska bindningar mellan atomer och därmed bygga nya molekyler. Hon forskar även inom området biofysikalisk kemi, där hon skapar och studerar icke-kovalent växelverkan mellan molekyler. I sin forskning studerar hon sambandet mellan struktur och funktion hos peptider och proteiner. Målet med projektet är att styra hur peptider bildar geler och hur laddade partiklar, joner, transporteras över biologiska membraner. Ett annat mål är att kunna skapa konstgjorda material. Som exempel har hon designat och tillverkat nya peptider som kan transportera joner över membraner. På senare år har forskningen fokuserats på en liten peptid som kommer från ett av människans proteiner. Denna peptid kan bilda en hydrogel, en gel med hög vattenhalt, och detta regleras av ändringar i surhetsgraden, pH. Hennes arbeten har lett till flertalet publikationer tillsammans med studenter och forskare i Lund och Haverford.

Karin Åkerfeldt (born 1957) is Professor of Chemistry at Haverford College, Pennsylvania, USA. Throughout her career, Åkerfeldt has inspired a large number of students to take part in exciting and ground-breaking projects. Her commitment has motivated many junior researchers to pursue their scientific endeavours. Åkerfeldt has created a highly appreciated exchange programme between Haverford College and Lund University, which has brought many students to cross the Atlantic over the past 20 years.

Karin Åkerfeldt is a specialist in organic chemistry, meaning she is an expert on how to create covalent chemical bonds between atoms, thereby building new molecules. She also conducts research in the field of biophysical chemistry, where she creates and studies non-covalent interactions between molecules. In her research, she studies the link between structure and function in peptides and proteins. One aim of her project is to control how peptides form gels and how charged particles, ions, are transported across biological membranes. Another goal is to enable the creation of artificial materials. For example, she has designed and produced new peptides capable of transporting ions across membranes. In recent years, Åkerfeldt's research has focused on a small peptide derived from a human protein. This peptide can form a hydrogel, a gel with a high water content, which is regulated by changes in the acidity level, pH. Her work has resulted in many co-authored publications with students and scientists from Lund and Haverford.



Toni Schmid som nybakad filosofie doktor med lagerkrans om håret och en kransflicka i knäet, fotograferad av Per Bagge. Bildkälla: UB.

Trippeldoktor och helgondödare

OM DEN FÖRSTA KVINNAN ATT DISPUTERA I HISTORIA VID LUNDS UNIVERSITET

I slutet av maj 1931 var det bråda dagar för Lunds universitets filosofiska fakultet. Mellan tisdagen den 26 och torsdagen den 28 skulle inte mindre än åtta filosofie licentiaterventilera sina doktorsavhandlingar, alla med sikte på att kunna promoveras redan på lördagen samma vecka, den 30 maj.¹

Mängden av avhandlingar som skulle skärskådas hindrade dock inte stadens lokala tidning, *Lunds Dagblad*, från att skicka reportrar att bevaka samtliga disputationer, vilka också gavs generöst referats-

utrymme i spalterna (läsaren ombeds här att försöka erinra sig när *Sydsvenskans* lokalsidor för Lund senast refererade en disputation samt fundera på vad detta kan säga om vår tids mediala intresse för akademisk forskning). Så även den dag som *Lunds Dagblad* betecknade som ”kulmen av doktorsdisputationerna”, nämligen den 27, då inte mindre än fyra lärdomsprov stod för granskning under några timmar. De tre herrar som denna dag bevisade sina forskarmödor inom ämnen som syrenväxternas embryologi, attiska kulter och blodsockret hos kräftor fick dock finna sig i att tidningens största intresse och fetaste rubrik ägnades åt dagens såväl som terminens och läsarets enda kvinnliga disputand: Toni Schmid.²

1. Uppgifterna om de samlade disputationerna dels från Lunds universitetsarkiv (LUA): Filosofiska fakultetens arkiv 1666–1956, vol A 1 A:3 (fakultetens protokoll 1930/31), dels från den tryckta *Inbjudning till filosofie doktorspromotion som av Filosofiska fakulteten i Lund anställes lördagen den 30 maj 1931* (Lund 1931), s VIII–XIV. De åtta personer som disputerat först i promotionsveckan utgjorde mer än hälften av årets totalt 14 promovendi. Av de återstående hade en disputerat tidigare i maj, tre under höstterminen 1930 och två redan under läsåret 1929/30 (då ingen promotion hölls).

2. ”Sancte Sigfrid, Smäländs helgon, attackerades i går av kvinnlig respondent” i *Lunds Dagblad* 1931-05-28, varpå även det följande stycket bygger.

Licentiaten Schmid var enligt bladets utsände tämligen diminutiv till det yttre. Det noterades att man i katedern "fått sätta till en fotpall och förhöja stolens sits". I hennes uppträdande som respondent fanns det dock, enligt reportern, inget småskaligt: hon var "energisk som en hel karl" och till det yttre ville den anonyme skribenten likna hennes ansikte med "dess skarpa karaktär" vid "något av Käthe Kollwitz' träsnitt av moderna intelligensarbetare".³

En nödlidande från Wien

Lunds Dagblads utsände menade vidare att Schmid's diktion "skvallrade om finländsk härkomst". Här tog han dock rejält miste, och hade han gjort en bättre bakgrunds-kontroll hade han vetat att respondenten Schmid kom från ett helt annat land än Finland, nämligen Österrike. Hon var född den 25 september 1897 i den lilla orten Fischamend, belägen vid sammanflödena av Fischa och Donau i Niederösterreich, där föräldrarna var godsägare. Hennes full-

ständiga namn var Antonie Elisabeth Magda Schmid, och "Toni" var alltså ett smeknamn, men verkar i praktiken ha varit det tilltals-namn hon brukade, även i högst seriösa och professionella sammanhang.⁴

Tjuo år gammal hade hon blivit student i Wien 1917 och samma höst inskrivits vid stadens universitet, där hon studerade historia och kyrkohistoria. Det var under första världskrigets fjärde år, och säkerligen en inte alltför munter tid att vara student i den habsburgska huvudstaden, och än värre verkar levnadsförhållandena ha blivit närmast efter krigsslutet i den då geografiskt stympade förlorarmakten Österrike. I en vädjan riktad till studentkårerna i Sverige beskrev Wienstudenterna situationen sålunda:

Besegrat av övermäktiga fiender, berövat sina rikaste och fruktbaraste områden och med våld hindrat från anslutning till tyska riket, som ensamt förmådde rädda

3. Käthe Kollwitz (1867–1945), tysk tecknare, grafiker och skulptör; känd för att i sina verk kombinera realism och expressionism.

4. Dessa och följande biografiska grunddata om Schmid kommer, om ej annat anges, från Jan Brunius' artikel om Schmid i *Svenskt biografiskt lexikon*, bd 31 (Stockholm 2000–2002), s 577f, samt från hennes personuppgifter i det i not 1 nämnda promotionsprogrammet, s XIV.

oss, kan vårt arma fosterland icke längre ge sina söner och döttrar deras oundgängliga nödtorvt [sic!].

*Mensa academica, som under åratals ombesörjt studenternas mathållning och till vilken de flesta av studenterna äro hänvisade, förmår blott med största möda upprätthålla sin verksamhet och är tvingad att för de enskilda måltiderna fordra ett pris, som de flesta studenterna inte kunna erlagga. Så är det över huvud ingen sällsynthet att många måste nöja sig med blott middagsmål, under veckor gå utan frukost eller kvällsmat och därpå räddningslöst underkastas sjukdom och svaghet.*⁵

Denna bön att de svenska studenterna "i ädel mänsklighet icke skall förvägra sina hungrande kamrater i Wien de för lindrandet av vår yttersta nöd erforderliga livsmedlen" förklingade inte ohörd. I januari 1920 gick kårordförandena vid universiteten i Lund och Uppsala samt högskolorna i

Göteborg och Stockholm ut med ett gemensamt upprop till förmån för Wienstudenterna. Detta hade två syften: dels skulle livsmedel inköpas och genom Röda korset förmedlas till den nämnda studentbespisningen Mensa academica i Wien, dels skulle man även ge ett antal studenter från Wien möjlighet att under en tid vistas i Sverige "för att här beredas tillfälle till välbehövlig rekreation och – så vitt detta är möjligt – till fortsättande av studierna".⁶

Så skedde också, och därför kommer det sig att man under senare delen av vårterminen 1920 i Lunds universitets matrikel finner ett stort antal nyinskrivna studenter med tyskklingande namn och födelseorter som Wien, Klagenfort, Troppau och Salzburg.⁷ Totalt mottog Lund 42 Wienstudenter, vilka inackorderades i såväl själva Lund som "på landet i stadens närhet".⁸

Toni Schmid var dock icke bland dessa. Hon tillhörde en annan och senare kull av

6. Ibid.

7. LUA: Kansliets arkiv 1666–1930/31, vol D 1:11 (studentmatrikel 1921–1927).

8. Alf Sagner (red): *Student i Lund – En halvsekelkrönika. Tredje delen: 1920–1929* (Malmö 1958), s 16f.

5. "Wienstudenter till Sverige – Upprop från studentkårernas ordförande" i *Svenska Dagbladet* 1920-01-29, s 8.

”nödlidande studerande”, vilken anlände året därpå, 1921, och då till placeringar i och kring Stockholm; i hennes fall Väddö. Här förblev hon till februari 1922 då hon återvände till Wien, där hon redan i april samma år disputerade för filosofie doktorsgraden. Att avhandlingsarbetet nog i stor utsträckning skett under hennes Sverigevistelse låter sig anas inte bara av kronologin utan även av verkets titel: *Innere Ursachen des Niederganges Schwedens im 17. Jahrhundert*.⁹

På ny kula i nytt land

Med en österrikisk doktorstitel på fickan kunde man tycka att Schmid nu bort välja en fortsatt vetenskaplig karriär i det gamla hemlandet, men så icke. Vistelsen i Sverige hade tydligen givit henne mersmak, och vid sitt sammanträde den 16 september 1925 hade Filosofiska fakulteten vid Lunds universitet att ta ställning till ”österrikiske undersåten Dr Phil. Toni Schmidt [sic!]” och

hennes till Kungl Maj:ts ställda anhållan om att ”få inskriva sig vid universitetet och där avlägga filosofie kandidat- och licentiatexamen samt avlägga disputationsprov för vinnande av filosofie doktorsgrad”. Denna begäran understöddes ivrigt av universitetets ene professor i historia, Lauritz Weibull, vilken intygade att Schmid ”ägde kunskaper i historia motsvarande betyget Med beröm godkänd”. Därtill förelåg intyg från en icke namngiven läroverkslärare om att ”sökanden under sin tvååriga vistelse i Sverige förvärvat en mycket stor förtrogenhet med svenska språket” som hon talade ”med på det hela taget korrekt uttal och korrekt språkform och med stor ledighet”.¹⁰ Med detta i ryggen tillstyrkte fakulteten ansökan och detsamma gjorde mindre konsistoriet. På grundval av detta satte kung Gustaf V den 30 oktober sin namnteckning under Kungl Maj:ts bifall till ansökan.¹¹ Knappt tre veckor

9. Avhandlingen föreligger, enligt Schmidts bibliografi i Brunius 2000–2002, endast i maskinskriven form, vilket förklarar varför den inte finns med i den lista över ”tryckta skrifter” som Schmid redovisade i promotionsprogrammet från 1931.

10. LUA: Filosofiska fakultetens arkiv, vol A 1:98 (Fakultetens protokoll 1925/26; protokoll 1925-09-16 § 4).

11. LUA: Kansliets arkiv 1666 – 1930/31, vol A 2 B:55 (Det större och det mindre konsistoriets protokoll 1925; protokoll 1925-10-03 § 363), resp vol E 1 A:40 (Kungliga brev 1925–1927).



Kungl Maj:ts beslut
 1925 att låta österrikiska
 filosofie doktorn
 Toni Schmid påbörja för-
 nyade universitetsstudier
 även i Sverige. Bildkälla:
 Universitetsarkivet.

senare, den 19 november 1925, inskrevs Schmid vid Lunds universitet.¹² Därifrån gick det raskt: hon erövrade sin kandidatexamen efter mindre än ett halvår, blev filosofie licentiat i september 1929 och disputerade alltså för doktorsgraden i maj 1931. Parallellt hade hon 1927 även sökt och beviljats svenskt medborgarskap.

En fråga man kan ställa sig är varför såväl Schmid som de svenska myndigheterna ansåg det påkallat att hon skulle få disputera två gånger och därtill i samma ämne – historia – om än i olika länder, samt att hon därvid även skulle genomgå en andra grundutbildning. Tiden har inte givit mig möjlighet att sätta mig in i skillnaderna mellan svensk och österrikisk högre utbildning vid denna tid eller i vilken grad utländska studiemeriter fick och kunde tillgodoräknas i det dåvarande svenska utbildningssystemet, men det faktum att Schmidts österrikiska – och otryckta – avhandling bara varit på 63

maskinskrivna blad indikerar att kraven för att bli doktor nog kan ha varit betydligt lägre i Wien än i Lund.¹³

Som ett småländskt bönemöte

Nu var förvisso inte heller Schmidts svenska avhandling något påtagligt vidlyftigt arbete omfångsmässigt: den omfattar totalt 190 sidor varav drygt 50 därtill inte ingår i avhandlingens ämnesmässiga huvuddel utan utgör fem tematiskt anknytande ”exkurser”. I gengäld hade Schmid under de närmast föregående åren redan publicerat ett antal artiklar i tidskriften *Scandia* till vilka hon, snarare än att upprepa slutsatser därur i avhandlingen, valde att bara hänvisa. På det sättet skulle Schmidts disputationsprov i någon mån kunna ses som något av en ”sammanläggningsavhandling”.

Det var dock inte avhandlingens utformning, ej heller det faktum att dess författare var den första kvinnan att disputera i historia

12. LUA: Kansliets arkiv 1666 – 1930/31, vol D 1:11 (studentmatrikel 1921–1927). I Brunius 2000–2002 anges i pappersupplagan Schmidts inskrivningsdatum felaktigt till 30 oktober (d v s datumet för hennes beviljade ansökan); i nätupplagan har denna uppgift nu korrigerats efter påpekande av förf.

13. Uppgiften om omfånget på Schmidts österrikiska avhandling från Brunius 2000–2002.

14. Toni Schmid: *Den helige Sigfrid I* (Lund 1931); exkurserna omfattar s 129–183.

vid Lunds universitet¹⁵, som väckte så stor uppmärksamhet både i *Lunds Dagblad* och på plats vid själva disputationen. Nej, det var själva ämnet och framför allt slutsatserna som lockat en mer än vanligt talrik och engagerad publik av inte minst – smålänningar! I tidningens reportage läser man att hela akten hade ”visst intryck av Småland och småländsk församling. Det fattades bara ostkakan, sötosten och kvistar av lingonris med pappersblommor, för att illusionen av husförhör och bönemöte skulle ha blivit starkare”. Bland de småländska – och i flera fall även kyrkliga – representanterna märktes bland annat Lunds dåvarande domprost Yngve Brilioth, vilken både var född i Småland och några år senare skulle bli biskop där, teologen och kyrkohistorikern Hilding Pleijel och Uppsaladocenten i filosofi

15. Uppgiften att Schmid var den första kvinnan att disputera i historia (samt den elfte kvinnan att disputera över huvud taget) vid Lunds universitet bygger på en av förf gjord sammanställning baserad på en systematisk genomgång av promotionsprogrammen samt universitetets tryckta årsberättelser för perioden 1910–1939. I sammanhanget bör nämnas att en Laura Petri redan 1925 blivit doktor på en avhandling i kyrkohistoria.

Harry Meurling¹⁶, båda med småländska rötter; vidare Ewert Wrangel, professor i konsthistoria men även nyligen avgången inspektor för Smålands nation, samt Gottfrid Carlsson, professor i historia och hedersledamot (samt blivande inspektor) i samma nation. Även nationens yngre medlemmar var flitigt företrädade med sittande kurator i spetsen.¹⁷

Vad var anledningen till denna uppslutning av ”trogna söner av Varend och avkomlingar av Virdarna samt fagra och resliga vuxna Blendasdöttrar” (för att åter citera tidningens utsände)? Jo, att Schmidts avhandling handlade om den helige Sigfrid – under århundraden känd som Smålands apostel och som Växjö stifts förste biskop – och att hennes slutsats rörande denne var att jo, nog hade det förekommit en tidig missionär i 1000-talets Sverige vid namn Sigfrid, men med Småland och Växjö hade han då alls inget att skaffa. Och om själva

16. Meurling (liksom många andra i artikeln namngivna) omnämns endast med efternamn. Jag tackar docent Carl Frängsmyr vid Uppsala universitet för hjälp med närmare identifiering.

17. *Lunds Dagblad* 1931-05-28.

hans helgonlegend konstaterade hon krasst att dess "historiska värde för den tidsålder den skildrar är så gott som intet"!¹⁸ Man kan förstå att detta närmast brutala avfärdande av en hörnsten i historien om Smålands kristnande måste ha skakat om många from och lokalpatriotiskt sinnad representant för landskapet, och *Lunds Dagblads* utsände konstaterade att "[a]v domprostsen Brilioths sorgsna uppsyn kunde man möjligen få föreställningen, att fröken Schmid [...] med sin kritiska inställning attackerat salighetsordningen".

Sigfrid enligt Schmid

Skall man i korta drag sammanfatta Schmidts avhandling kan det göras enligt följande: i Adam av Bremens kända kyrkokrönika *Gesta Hammaburgensis* nämns vid fyra tillfällen prästmän vid namn Sigafrið, alla kopplade till mission i Sverige och Norge under tidigt 1000-tal. Med största sannolikhet åsyftar alla dessa omnämningen samma person, vars verksamhet skall ha varit ända in i Adams egen livstid. Dessa uppgifter



Omslaget till Schmidts doktorsavhandling.
Bildkälla: Universitetsarkivet.

18. Schmid 1931, s 97.

betraktar Schmid som " trovärdiga " och själve Sigafrið således såsom en fullt historisk person.¹⁹ Vad som sedan närmast händer är att denne man under varierande namnformer – Sigvardus, Sigfridus, Sigurd och Jón-Sigurd – på olika sätt letar sig in i 1100-talets norsk-isländska saga- och historieskrivning, där han som hirdbiskop kopplas ömsom till Olav Tryggvason och Olav Haraldsson (Olof den helige), två viktiga gestalter i Norges kristnande.²⁰ I nästa steg börjar han dock kopplas även till en annan kung med samma förnamn: den svenske Olof (Eriksson) Skötkonung. Sigfrid blir nu den som omvänder och döper denne Olav Tryggvasons tidigare hedniska fiende och gör honom till svearnas förste kristne monark. Platsen för dopet anges inte närmare än att det skett i Västergötland, där Olof vistats efter att ha tvingats lämna det hedniska Uppsala.²¹

I inhemska svenska källor börjar Sigfrid däremot inte figurera förrän på 1240-talet i de kunga- och biskopslängder som finns fogade till Äldre Västgötalagen. Det är nu

som dopet av Olof Skötkonung förläggs till Husaby men också uppgiften att Sigfrid på äldre dagar skulle ha begivit sig till Växjö och dött där först dyker upp.²² Schmid avfärdar båda uppgifterna. Dopet i Husaby ser hon som ett påhitt av författaren till längderna i Västgötalagen, inlagt som ett " tillgodoseende av Skarastiftets behov ". Som förklaring till "[v]arför det är den förste sveabiskopen, vilken döpt den förste kristne sveakungen, som går och kristnar Varend ", menar hon vidare att man måste se till Växjö stifts äldsta historia, nämligen att denna kyrkoprovins ursprungligen varit knuten till ärkestiftet i Lund och inte till Uppsala. Först mot 1100-talets slut är det säkert belagt att Smålands biskop varit underställd ärkebiskopen i Uppsala, och att då skapa en koppling mellan denna nyerövrade kyrkoprovins och mannen som påstås ha krönt den första kristna sveakungen blir enligt Schmid ett sätt att förstärka ett svenskt " kyrkopolitiskt anspråk " gentemot äldre danska uppgifter om Smålands kristnande.²³

19. Schmid 1931, s 17ff.

20. Schmid 1931, s 21–31.

21. Schmid 1931, s 31ff.

22. Schmid 1931, s 54ff.

23. mid 1931, s 64ff, 87f.

Att en sådan äldre tradition funnits menar Schmid sig nämligen kunna påvisa genom att peka på historien om Unaman, Sunaman och Vinaman. Enligt den traditionella Sigfridslegenden är dessa biskop Sigfrids systersöner, vilka han på sin resa till Olof Skötkonung lämnar kvar i småländska Varend. Där råkar de dock ut för en hednisk reaktion, dräps och halshuggs. Vid budet härom återvänder Sigfrid till Varend där han genom ett under återfinner de dödas huvuden flytande på en sjö. Kungen dömer de ansvariga varendsborna att betala en straffskatt, vilken han sedan vill ge till Sigfrid. Den fromme mannen avböjer dock pengar men ber i stället om ett par jordegendomar till kyrkan.²⁴ Schmid's uppfattning är här att de tre halshuggna männen är de egentliga huvudpersonerna i en äldre (men i skrift förkommen) lokal legend utan koppling till Sigfrid, och påvisar hur uppgifter om dräpta munkar i Varend dyker upp redan i de isländska skrifterna. Inte minst pekar hon på Växjö domkapitels äldsta bevarade sigill

24. Schmid 1931, s 76f.

från 1292, vilket tydligt visar tre halshuggna huvuden med vatten under och en korsflagga som missionssymbol över sig, men däremot inte avbildar någon till de tre huvudena kopplad biskop.²⁵ Först på 1300-talet förs Sigfrid, kung Olofs dopbiskop, in i de lokalt avfattade versionerna av Sigfridslegenden, och då för att ge en svenskyrklig tyngd och hävd åt Växjöstiftet och dess domkyrka.²⁶

Som för att riktigt vrida om kniven i Sankt Sigfrids anhängare påpekade Schmid även att ingen av de äldsta källorna på något sätt tilldelade biskopen någon helgonstatus. Först under slutet av 1200-talet börjar olika dokument omnämna honom som "sanctus". Inte bara hans koppling till Växjö stift utan även hans helighet avfärdades alltså av Schmid som sentida konstruktioner.²⁷

25. Schmid 1931, s 76f.

26. Schmid 1931, 87f. Det kan nämnas att Schmid, utöver att avfärda Sigfrids koppling till Unaman, Sunaman och Vinaman, även helt förnekar existensen av Gunnar Gröpe, den hedniske smålänning som sedermera kommit att utpekats som trions baneman – och därtill även länge ansågs vara stamfader till adelsätten Trolle! Se Schmid 1931, s 112.

27. Schmid 1931, s 68ff.



En av de få illustrationerna i Schmidts avhandling visar Växjö domkapitels sigill från 1292 med de tre martyrerna Unamans, Sunamans och Vinamans avhuggna huvuden. Bildkälla: Universitetsarkivet.

En sträng källkritiker i arbete

Sina slutsatser hade Schmid dragit från ett grundligt studium av ett stort antal medeltida handskrifter – såväl inhemska som utländska – och av olika slag: krönikor, brev, medeltida lagar och isländska kungasagor, men även lokala kyrkliga och liturgiska dokument som kalendarier, brevarier och officier, samt – förstås – olika uppteckningar av själva Sigfridslegenden. Dessa olika källor ställer hon sedan mot varandra, konstaterar likheter och olikheter, påvisar vad som är förlaga respektive vidareutveckling och rekonstruerar tänkbara förkomna mellanled. Vidare påvisar hon de tendenser och syften som kan anas i legendens successiva utveckling, allt i syfte att klarlägga huruvida den är att se som "en munkfantasiens utslag eller som en sanningsenlig uppteckning".²⁸ Som framgått ovan landar hennes slutsatser övervägande vid det förra alternativet. Eller som hon konstaterar redan i sin inledning:

Legenderna äro till stor del nedskrivna långt efter den tid, då helgonet, som

28. Schmid 1931, s 13.

*de handla om, säges ha levat. De äro ej sällan konstruerade och kompilerade. De äro uttryck för den tid, som skrev dem, ej för den de skildra [...].*²⁹

Vad Schmid i sin avhandling gjort är att i hög grad ha visat sig som en trogen anhängare och lärjunge till den lärare som sex år tidigare så varmt anbefallt att hon skulle ges rätt att studera i Sverige, sedermera ledaren för hennes doktorandseminarium: professorn i historia Lauritz Weibull.

Lauritz Weibull hade, tillsammans med sin bror Curt, med början under 1910-talet gjort sig känd som företrädare och banerförare för vad han själv kallade en "modern historisk metod". I praktiken handlade denna om en osedvanligt skarp och konsekvent tillämpad komparativ källkritik. Denna metod begagnade han med särskild förkärlek på medeltida källor som Saxo och Snorre, och resultatet blev att det mesta hos dessa, enligt Weibull, kunde avfärdas som "saga och dikt". Med den skola som uppstod kring Weibull som professor skapades en

tydlig skillnad mellan historieforskningen i Lund och den i Uppsala. På den senare orten rådde ännu i mycket den "statsidealism" som tidigare varit gällande även i det Lund, där Weibull och hans lärjungar ivrigt gick till storms för att med källkritik och strikt objektivitet som vapen klä av de "nationella myterna".³⁰

Det kan här också noteras att Weibull, halvtannat decennium före Schmid's disputation, själv hade tagit sig an ett vördat svenskt helgon, Sankt Erik, och därvid helt utmönstrat den tidigare huvudkällan, själva Erikslegenden.³¹ Schmid gick med sitt motsvarande desavouerande av Sigfridslegenden alltså helt i mästarens och seminarieledarens fotspår.³²

30. För en nylig, populärvetenskaplig skildring av Lauritz Weibull och den weibullska källkritiska skolan i Lund, se Yvonne Maria Werner: "Weibullarna – Lundahistoriker i takt med tiden" i Lars Edgren (red): *Historia och historiker – Om Lunds universitet genom 350 år* (Studia historica lundensia 29; Lund 2018). Det följande stycket bygger primärt härpå, särskilt s 77ff. 31. Werner 2018, s 80.

32. Att Schmid, av de två doktorandseminarier i historia som vid denna tid fanns i Lund, tillhörde Weibulls framgång (utöver av hennes metod) av förordet i hennes avhandling; se Schmid 1931, s 3.

29. Schmid 1931, s 13.



Lauritz Weibull, historieprofessor, strikt källkritiker och Schmidts seminarieledare. Bildkälla: AF:s Arkiv.

Oeniga professorer

Utifrån det ovan sagda är det knappast förvånande att just Lauritz Weibull var den som hade mest gott att säga om Schmidts skrift när Filosofiska fakultetens humanistiska sektion dagen efter disputationen samlades för att betygssätta såväl denna som övriga under maj månad framlagda avhandlingar.³³ Han prisade henne för "[s]tor lärdom, förenad med vetenskapligt självständig uppfattning", framhöll att avhandlingen "till inte ringa del" byggde på "hittills obegagnade liturgiska fragmenter" som författarinnan till stor del själv återfunnit. Genom att på dessa tillämpa "nutida" vetenskaplig metodik hade hon åstadkommit "en källkritisk undersökning" som "för första gången" fastställt Sigfridslegendens "evolution" och därigenom satt denna "i ny belysning" vilken förändrade dess "värde som källskrift". Sammanfattningsvis menade Weibull att "Licentiaten Schmid har förtjänsten att här ha gjort en verkligt vetenskaplig insats". Som betyg

33. Det följande referatet av sektionens diskussion och beslut bygger på LUA: Filosofiska fakultetens arkiv, vol A 1 A:103 (Fakultetens protokoll 1930/31; protokoll 1931-05-28 § 191 med bilagor).

yrkade han på "Med beröm godkänd" för själva författandet och allra minst detsamma för försvaret vid ventileringen.

Därefter var det dags för den andre företrädaren för historieämnet, professor Gottfrid Carlsson, att avge sitt utlåtande. Det var långt ifrån lika lovordande. Visst hade respondenten "mycket goda insikter på det medeltidsliturgiska området", och hennes arbete hade "påtagliga förtjänster" och erbjöd "uppslag". Som helhet fann Carlsson arbetet dock lida av "en anmärkningsvärd brist på skärpa och grundlighet i argumenteringen i forskningen", och särskilt i beaktande av avhandlingens ringa omfång skulle han "gärna ha sett, att arbetet i sin helhet varit av fullgod kvalitet". Egentligen, sade han, hade han på sin höjd velat föreslå betyget "icke utan beröm godkänd" för författandet. Att han trots allt inte valde att göra det motiverade han med att han ej ville "sätta Sektionen i den mindre angenäma belägenheten, att nu – i ett ärende, som ej tål bordläggning – välja mellan tvenne oförenliga yrkanden". Därför biträdde han "med mycket stor tvekan" sin ämbetsbroder Weibulls yrkande på denna punkt. Rörande

försvaret ansåg dock även Carlsson att ett "med beröm godkänd" var på sin plats. Sektionen beslutade i enlighet härmed.

Att Carlsson hyste så avvikande uppfattning jämfört med Weibull kan förstås ha berott på att han på rent vetenskapligt sakliga grunder ansåg att Schmidts arbete inte riktigt höll måttet. Samtidigt bör det dock beaktas att Carlsson inte bara var Weibulls ämnes- och ämbetskollega; han var även i mycket dennes motsats. Carlsson var skolad i Uppsala, konservativt sinnad och präglad av den äldre statsidealistiska hållningen. Efter att han 1925 flyttat till Lund för att där tillträda den andra professuren i historia hade motsättningarna mellan honom och Weibull snart blivit så starka att de båda kollegorna inte kunde samsas om att leda ett gemensamt seminarium utan fick skapa varsitt. Deras motsättningar sträckte sig även till den offentliga vetenskapliga debatten, och just år 1931 hade Weibull i en artikel tämligen raljant angripit Carlssons syn på ett annat medeltida dokument, 1397 års unionsbrev.³⁴

34. För en kortfattad skildring av relationen mellan Weibull och Carlsson, se Werner 2018, s 80f. Det framgår tyvärr inte huruvida Weibulls angrepp på Carlsson rörande unionsbrevet hade ägt rum redan under våren, alltså före Schmidts disputation.

Kan Carlssons kritik av Schmid haft att göra med att hon så tydligt anslöt sig till den weibullska metodiken och historiesynen? Till detta kan läggas ännu en aspekt som möjligen kan ha figurerat i Carlssons bak-huvud. Utöver att vara mer konservativt och statsidealistiskt sinnad än Weibull var han nämligen även betydligt mer klerikal – och småländsk. Han var son till en kyrkoherde i Burseryd, hade tagit studenten i Sigfrids påstådda biskopssäte Växjö och under studietiden i Uppsala varit kurator för Smålands nation där, vilken även kallat honom till sin hedersledamot. Samma hedersbetygelse hade Smålandsstudenterna i Lund givit honom, och som redan nämnts blev han sedermera dessas inspektor. Att han även bibehöll ett engagemang i kyrkliga sammanhang visas bland annat av att han, samma år som Schmid disputerade, blev ledamot av kyrkorådet i Lund.³⁵ Kanske sved det därför litet extra när en av Weibulls adepter sågade Sigfridslegenden längs fotknölnarna?³⁶

35. Biografiska data om Carlsson hämtade från Wilhelm Norlind & Maurits Persson (utg): *Lunds universitets matrikel 1959–60* (Lund 1962), s 114f.

36. Det bör dock påpekas att även Carlsson vederbörligen tackas av Schmid i hennes förord och att hon refererar till skrifter av honom i sina noter.

Frånvarande men fotograferad

På åtminstone en punkt hade Gottfrid Carlsson otvetydigt haft rätt: frågan om betyget på Schmid's – och månadens övriga disputanders – avhandling tålde ingen bordläggning. Blott två dagar efter fakultetens båda sektioners betygssammanträden ägde själva promotionen rum. *Lunds Dagblad* var även här på hugget och presenterade på promotionsdagens morgon samtliga de blivande doktorernas fotografier uppslagna över en stor del av förstasidan.³⁷ Schmid, den enda kvinnan bland de fjorton, kom sist i porträttraden liksom i presentationslistan i det tryckta promotionsprogrammet. Detta skall dock inte tolkas som något uttryck för diskriminering. Vid denna tid presenterades promovenderna nämligen genomgående i den hävdvunna nationsordningen och inom respektive nation efter ålder. Schmid råkade detta år vara den yngsta promovenden i den sista nationen – Wermlands – och hamnade således sist.

37. "14 fil. doktorer lagerkrönas" i *Lunds Dagblad* 1931-05-30, s 1.



Lunds Dagblads förstasida på Filosofiska fakultetens promotionsdag den 30 maj 1931. Schmid återfinns sist i den andra raden av porträttfoton. Den tredje raden visar de tre herrar som samma dag utsågs till medicine doktorer vid en enklare "doktorsutnämning", något som på denna tid ordnades de år respektive fakultet inte höll full promotionshögtid. Bildkälla: Universitetsarkivet.

Att Schmid var med i både tidning och programblad innebar dock inte att hon även var på plats i Domkyrkan när den stora ceremonin väl genomfördes. Återigen är det *Lunds Dagblad* som vet att underrätta oss om att Schmid och ytterligare en av de nydisputerade "voro frånvarande". Någon anledning angavs inte, men tidningen beklagade särskilt att man icke fick "nöjet att se kvinnan stiga fram till parnassen och lagerkrönas för sina forskningar om Sancte Sigfrid".³⁸

Genom sin frånvaro missade Schmid även att få ta del av det versifierade tal "till kvinnan" som vid denna tid var ett obligatoriskt inslag i promotionsritualen. Kanske var det dock lika gott så. I denna dikt, författad av en annan av dagens nykläckta doktorer, Natan Valmin, figurerar kvinnan nämligen endast i egenskap av moder, syster och käresta – aldrig som vetenskaplig medtävlare och forskande kollega. Nej, i Valmins dikt vinner kvinnan sin lager indirekt via mannen:

*Kanhända står hon blygt försagd ännu
på avstånd
och väntar glad på den, som blev för
henne hjälten.
Den krans, han bär idag, den grönskar
ock för henne.*³⁹

Märkligt nog finns det i Universitetsbibliotekets bildsamlingar ett vackert ateljéfoto av Schmid, till synes alldeles nypromoverad i svart klänning och med lagerkransen runt håret samt därtill med en tvättakta lundensisk kransflicka i sin karaktäristiska vita volangklänning sittande i knäet! Man undrar onekligen när bilden är tagen ifall Schmid nu uppenbarligen hade förhinder på själva promotionsdagen: i för- eller efterskott? Och vem är den lilla flickan? Schmid själv förblev livet igenom ogift och hade inga barn, så en dotter till henne kan det inte vara, och för övrigt var det vid denna tid vanligast att kransflickorna plockades bland de akademiska lärarnas barn och barnbarn snarare än bland promovendernas.⁴⁰

38. "Doktorspromotion i flödande sol med akademisk feststämning" i *Lunds Dagblad* 1931-06-01, s. 7.

39. Natan Valmin: Till kvinnan 19 30/5 31 (Lund 1931), opag.

40. Se för:s uppsats i förra årets promotionsprogram: "Ett för lundapromotionerna egendomligt bruk" – Om den lundensiska kransflicketraditionen", s 109ff.

Det hade därför förstås varit frestande att tänka sig att det är ett barn eller rentav barnbarn till Schmidts välgörare och lärare Lauritz Weibull som sitter där, men Weibulls första äktenskap (ingånget 1907 och upplöst 1918) var barnlöst, och hans andra ingicks först 1933, två år efter Schmidts disputation.⁴¹ Den lilla flickans identitet förblir således ett mysterium.

Ett livslångt projekt

Ett tänkbart skäl till Schmidts frånvaro från promotionshögtiden kan ha varit att hon direkt efter disputationen lämnat Lund av yrkesskäl. Under merparten av sin svenska studietid hade hon försörjt sig genom att parallellt arbeta som timlärare vid Lunds folkskoleseminarium. Nästan ett år före disputationen, den 1 juli 1930, hade hon dock tillträtt en ny tjänst, vilken visserligen var betydligt mer anpassad till hennes speciella kompetens som källforskan

medeltidshistoriker, men å andra sidan förlagd 60 mil från Lund: i Stockholm.⁴²

Bakgrunden var att dåvarande riksbibliotekarien Isak Collijn tillsammans med Riksarkivet år 1927 hade fått ett regeringsuppdrag att utföra en inventering och katalogisering av de stora mängder fragment av medeltida handskrifter, vilka bevarats genom att återbrukas som omslag till senare handlingar i Kammar- och Riksarkiven. Schmid med sin redan under doktorandtiden visade förtrogenhet med medeltida, delvis fragmentariska manuskript och därtill rekommenderad från lundensiskt håll (gissningsvis av Weibull, vilken själv hade ett förflutet inom arkivbranschen som landsarkivarie i Lund 1903–1919) ansågs som lämpad för uppdraget och rekryterades.

Den ursprungliga planen var att Schmid skulle arbeta med projektet i tre år. Efter denna tid hade hon visserligen hunnit gå igenom runt 7 000 fragment, men ännu återstod ett stort arbete, och projektet kom

41. Uppgifter om Weibulls första äktenskap (med Märta af Petersens) från Kulturens museidatabas Carlotta (<http://carl.kulturen.com/web/object/184091>; läst 2019-05-06) samt om hans andra från Norlind & Persson 1962, s 738.

42. Uppgifterna i detta avslutande avsnitt bygger, om ej annat anges, på Brunius 2000–2002.

successivt att förlängas år efter år för att så småningom bli en fast tjänst, först under Riksarkivet och sedan under Vitterhetsakademien. I praktiken fortsatte Schmid att arbeta med det till dess att hon 71 år gammal gick i pension 1968. Under de sista tio åren hade hon fått en assistent i arbetet, Oloph Odenius, vilken sedan efterträdde henne och fortsatte katalogiseringen till 1984. Först då avslutades det ursprungligen treåriga projektet!⁴³

En bidragande orsak till att projektet tog sådan tid var att det utfördes i en ännu predigital era. För att katalogisera fragmenten så att de var sökbara ur en rad olika aspekter var Schmid därför tvungen att bygga upp avancerade system av parallella kortregister. Detta hindrade henne dock inte från att även hinna med mycket annat i arbetet med att sprida kunskap om sitt material. Hon ordnade utställningar på Historiska museet, höll föredrag och skrev till och med ett radiodrama om den heliga

43. Jan Brunius: "Spåren av medeltidens bokkultur" i *Signum* nr 8 2006 (digital utgåva på <http://www.signum.se/archive/read.php?id=3466>).

Birgitta.⁴⁴ Därtill publicerade hon sig flitigt om allt från Sveriges kristnande, heliga Birgittas uppenbarelser och medicinen under medeltiden till ett antal böcker om Tibet – ett land som hon på 1950- och 1960-talen kom att besöka ett antal gånger och fatta särskilt tycke för.

För sin livslånga gärning i de svenska medeltidsmanuskriptens tjänst kom Schmid att få flera utmärkelser. 1951 tilldelades hon exempelvis Svenska fornminnesföreningens Hildebrandspris. I föreningens redogörelse konstaterades dock att "Doktor Schmid var av resa förhindrad att personligen närvara".⁴⁵ Definitivt närvarande var hon dock då Uppsala universitet sju år senare tilldelade henne hennes livs tredje doktorsgrad, denna gång i form av ett hedersdoktorat i teologi. Promotionen ägde rum den 31 maj 1958 – nästan på dagen 27 år efter den promotion

44. Se radiotablån i t ex *Svenska Dagbladet* 1940-10-13, s 19. Dramat ingick i en serie radioteaterföreställningar kallad "Svenska kvinnogestalter". Som medförfattare hade Schmid en annan lundensisk historiker som kom att hamna i den stockholmska arkivvärlden, den blivande riksarkivarien Ingvar Andersson.

45. Dagmar Selling: "Svenska fornminnesföreningen 1951" i *Fornvännen* 1957, s 177f.

i Lund som Schmid av någon anledning missat eller avstått från. *Dagens Nyheter*s utsände konstaterade att "[d]en berömda handskriftskännaren [...] neg trött men djupt". Hur mycket de svenska universiteten år 1958 hunnit expandera sedan Schmid's disputation ett drygt kvartssekel tidigare indikeras av att det denna gång förekom lika många hedersdoktorer – fjorton stycken –

som det totala antalet ordinarie promovendi varit i Lund 1931! Av dessa fjorton hedersdoktorer var därtill två kvinnor. Utöver Schmid hedrades även den kända sexualupplyserskan Elise Ottosen-Jensen med ett hedersdoktorat, i hennes fall i medicin.⁴⁶

Toni Schmid avled i Uppsala den 16 december 1972.

Fredrik Tersmeden
Arkivarie vid Universitetsarkivet

46. "Silverhårdsdamer i sammet hedersdoktorer i Uppsala" i *Dagens Nyheter* 1958-06-01, s 35 resp "Promotioner i Uppsala och Lund" i *Svenska Dagbladet* 1958-06-01, s 15.

Lund University welcomes its International Guests to the Doctoral Conferment Ceremony

The seventeenth century was an expansive time for Sweden in terms of foreign policy and military strength, and the country was outgrowing its single university in Uppsala (founded in 1477).

Three more were added, one in Dorpat (today Tarttu, Estonia) in 1632, one in Åbo (in Finland; Turku in Finnish) in 1640 and one in Greifswald in 1639. The University of Lund was founded in 1666, as a step in the plan for “Swedification” of the provinces of Skåne, Halland and Blekinge.

280 persons will have doctoral degrees conferred on them at the celebration: jubilee doctors, jubilee honorary doctor, honorary doctors and doctors by examination.

The Vice-Chancellor of Lund University, *Professor Torbjörn von Schantz*, will open the ceremony with a welcoming address. The opening is followed by the doctoral

conferments in the Faculties of Theology, Law, Medicine, Technology, Fine and Performing Arts, Humanities, Social Science, Economics and Science. Doctor of Philosophy from the Faculty of Social Sciences, *Elsa Hedling*, will then deliver an oration to the University, and the ceremony is concluded with a prayer in Latin read by the Right Rev. *Bishop Johan Tyrberg*.

A brief explanation of some symbols and other phenomena in connection with the doctoral conferment:

The doctor's hat symbolizes both freedom and power. The hat is black and pleated. In the Faculty of Theology it is adorned with a black bow, in the other faculties with a gold clasp, holding the relevant faculty's symbol. The hats are presented at the conferment ceremony by conferrer from

the Faculties of Theology, Law, Medicine Technology and Fine and Performing Arts.

The laurel wreath. The laurel tree was regarded as Apollo's tree in Greek mythology, and since ancient times wreaths of its leaves have been presented as awards for scholarly, literary and athletic merits. At the conferment ceremony, the laurel wreath is presented by conferrers from the philosophical faculties. Since 1935, graduating doctors within these faculties have had the right to wear a doctor's hat; however, the laurel wreath only is used by the newly graduated doctors on the day of the conferment ceremony.

The ring is of gold and symbolizes fidelity towards science and scholarship. The different faculties have their own symbols to adorn it.

The diploma is a written confirmation of the rights that are due to doctoral graduates. It is presented to all graduating doctors. The diploma is drawn up in Latin.

The lecturer's table ("The Parnassus") at the conferment ceremony is not only a lectern; it also symbolizes the Greek Mountain of the Gods. The conferrers conduct the

ceremony from there. Conferrers are chosen annually, usually in order of seniority, by the faculties concerned. The conferment language is Latin.

Jubilee doctor. Persons who received their doctorate fifty years ago at Lund University become Jubilee doctors. All Jubilee doctors receive a diploma, and within the faculties of philosophy a laurel wreath.

Honorary doctor (doctor honoris causa) is a dignity that the faculties award to persons whom they particularly want to honour and associate with their research fellowship.

Doctor by examination is the official term for a "new" doctor, in Latin doctor iuvenis. Such a doctor may choose to be present at or absent from (absens) the conferment ceremony. He/she may also choose not to participate in the conferment of doctoral degrees at all, in which case his/her name will not appear in the conferment document.

"The laurel girls" symbolize the nine muses. In the 19th century there was also a little boy symbolizing Apollo presenting the diplomas, but as the ceremony grew it became too overwhelming for a 5-year old and an usher replaced him.

The doctoral degree conferment ceremony, the language and the names. Why Latin?

Lund University is international in many ways, something we see in particular in connection with a day like this, the doctoral degree conferment ceremony. This was true already when the activities at our University began just over 350 years ago. The students who came flooding during the University's first years were not only from southern Sweden and the Swedish provinces around the Baltic Sea, but also from other parts of Europe. Although the academic world at the time lacked today's global perspective, it was certainly international and many students moved between universities in the different countries. Having a common language to communicate in was necessary, and already at the first universities in Europe in the 1100s people spoke Latin, the language that for long had been used in Europe in diplomatic, ecclesiastical and educational contexts. Latin was the English of the time, and it was fine to speak Latin both when

defending your doctoral thesis and when socialising. Back then, the students in Lund also spoke Latin and continued to do so well into the 18th century. (Even today you can, of course, speak Latin if you prefer. It's as functional as any other language!)

Much of our beautiful degree conferment ceremony is reminiscent of the medieval traditions of the early days of universities in Bologna and Paris, for example. Even today, the entire doctoral degree conferment ceremony in Lund is in Latin, which in itself represents an academic sense of community, boundless in time and space, where each generation has continued to work and build on the insights of previous generations in an environment where knowledge, education and research have been a priority for centuries, even across national borders. However, Latin is not the only reminder of the early history of universities, but also the insignia, which are given to the conferees,

the ring, the hat and the diploma, have all been around since the Middle Ages. When the insignia are awarded to the honorary doctors, the presenter says:

Salve!

(Greetings!)

Accipe pileum, insigne libertatis!

(Accept this hat, a symbol of liberty!)

Ecce anulus, sinceræ fidei pignus!

(Behold this ring, a pledge of true faith!)

En diploma, doctrinae virtutisque testimonium!

(The diploma, a testimony to learning and merit!)

**Vale, praeclarissima doctrix/
praeclarissime doctor!**

(Farewell, esteemed doctor!)

Doctors of Philosophy will instead of a hat receive a laurel wreath, and the presenter will say:

Accipe lauream, honesti felicitisque laboris praemium!

(Accept this laurel wreath, the reward for honourable and fruitful effort!)

The ritual slightly varies between different types of doctors, and is shortened for those whose degrees will be conferred after the completion of an exam. However, they will all be greeted with the word “Salve!” and bid farewell with the words “Vale, praeclarissima doctrix/praeclarissime doctor!” (In Latin, each word has its specific grammatical gender. “Doctrix” is feminine and “doctor” is masculine.)

Latin is a language in which the inflections indicate the syntactic function of a word in a sentence. This generally also applies to names. Over the centuries when Latin was the universal language of academia, students often used the Latin forms of their names. Even during today's degree conferment ceremony, we use the Latin form of names whenever possible. (The other names remain in their original form, which also works.) The Latinised names are used during the actual degree conferment

ceremony in the form of address known as vocative, while on the diplomas they appear in accusative form.

Sometimes it can be confusing to hear the Latin form of your name, especially if you recognise it as a different name than your own. For example, if your name is Anders, you will be called Andreas. The Latin form of Johan is Johannes, the same applies to Jan, Hans and Hannes. In Latin, Niklas, Nils and Claes are referred to as Nicolaus. If your name is Malin, you will be called Magdalena, and if your name is Britt, Britta, Birte or Berit, your Latin name is Birgitta. Some of the Latin names are originally ancient Roman names, whereas some are Latinised forms of, for example, Greek names. Moreover, during the Middle Ages, certain European names were Latinised, as we can see in medieval documents. Among these, we find old Nordic names such as Sven (Sven), Bero (Björn), Gunhildis (Gunhild) and Ingridis (Ingrid). In case you want a few examples, I would like to conclude with a list of some of the common names that have appeared at Lund University's degree conferment ceremonies over the years:

Anders	Andreas
Bengt/Benny	Benedictus
Erik	Ericus
Fredrik	Fredericus
Göran/Jörgen	Georgius
Henrik/Harry	Henricus
Håkan	Haquinus
Johan/Hans/Jan/Hannes	Johannes
Karl	Carolus
Lars	Laurentius
Lennart	Leonardus
Nils/Claes/Niklas	Nicolaus
Olof/Ola	Olavus
Oskar	Oscarus
Patrik	Patricius
Per/Peter/Petter	Petrus
Staffan/Stefan	Stephanus
Ulf	Ulpho

Ann/Anna	Anna
Britt/Britta/Birte/	
Gitte/Berit/Birgit	Birgitta
Bodil/Boel	Bothildis
Ellen/Elin/Elna/Helen	Helena
Emma/Emilie/Emilia	Aemilia
Elsa/Betty/Lisa	Elisabeth
Greta/Märta/Margareta	Margarita
Gunilla/Gun/Gunnel	Gunhildis
Ingrid/Inger/Inga	Ingridis
Jane/Jenny/Jeanette	Johanna
Karin/Katja/Kajsa	Catherina
Kerstin/Kristin/Stina	Christina
Louise/Lovisa	Ludovica
Malin	Magdalena
Marie/Maria/Mia	Maria
Signe	Signhildis
Sofia/Sophie/Sonja	Sophia
Ulla/Ulrika	Udalrica

Cajsa Sjöberg
Herald and associate professor of Latin

Vice-chancellor's speech at the Doctoral Degree Conferment Ceremony on 24 May 2019

Greetings!

Distinguished jubilee doctors, esteemed honorary doctors, eminent doctoral graduates. I welcome you on behalf of the University and the faculties to the Doctoral Degree Conferment Ceremony of 2019. We are gathered here to honour you and bestow upon you the doctoral insignia.

Lund University's first Doctoral Degree Conferment Ceremony was held in 1670. We are grateful to be able to carry on this fine tradition and celebrate this event here at the cathedral.

Jubilee doctors of 2019, your doctorates were conferred at the jubilee Doctoral Degree Conferment Ceremony in 1969. A laurel wreath has been placed here in the cathedral to commemorate those who are no longer with us.

The Doctoral Degree Conferment Ceremony 50 years ago was held on 31 May – a Saturday. The city of Lund woke up to a sunny, pre-summer morning. Just two days earlier, plans for a four-lane motorway through our city centre had finally been stopped. The project, which had been dubbed as “The Breakthrough”, was defeated by four votes in the city council.

Lund had also been in the news for other reasons in May 1969. Some weeks earlier, Sweden encountered the phenomenon of squatting for the first time at Västra Mårtensgatan in Lund. On this early Saturday morning – on the day of the University's Doctoral Degree Conferment Ceremony – young activists marched to Kiliansgatan 7, in a new attempt to occupy the house. The squatters had taken over the building with the intention of creating a community centre

with the slogan: Empty houses are everyone's houses. For three days, the squatters organised a café, carpentry workshop and rallies – before the police finally succeeded in emptying the building. The squatters' dreams for a community centre were honourable, but the methods, arguably, were totally wrong.

The 1960s is associated with a surge in technological development, and optimism about the future. 1969 was the year when that surge in technological development would take man to the moon. Apollo 10 had returned to earth a few days before the Doctoral Degree Conferment Ceremony. And that summer Apollo 11 would put the first man on the moon – a triumphant moment for mankind and technology.

After the Doctoral Degree Conferment Ceremony on 31 May 1969, a procession of 63 doctoral graduates left the cathedral. Only five were women. One of them, Ruth Bader Ginsburg, was made an honorary doctor for her work on Swedish civil procedure. This was just a small beginning to her extensive career. Ginsburg is still a justice in the US Supreme Court. However, she did

not become known to a wider international audience until recently, in the spring of 2019, when her life story was the subject of the feature film "On the Basis of Sex". The film focuses on her work in the 1970s in the struggle for gender equality in American legislation. According to Ginsburg, this commitment to gender equality through the law stemmed from her stay in Sweden and Lund in the early 1960s.

And with that, we fast forward from 1969 to now, 2019. The function of honorary doctors is at least as important today, 50 years later, as it was back then. Honorary doctorates are conferred by our faculties to highlight extraordinary achievements in areas that promote knowledge.

External engagement with other higher education institutions, and with wider society, is crucial for solving today's societal challenges. And external engagement will become more important. Our greatest difficulty – and it is a shared difficulty – is that external engagement takes time. Time is needed to understand, gain acceptance and change.

And time is something that is in short supply for the business sector, public sector and academia. Even so, we need to collaborate. And we need at the same time to collaborate more deeply. How can we put this puzzle together?

If we turn to today's doctoral graduates, we see 243 women and men who have devoted at least four years of full-time studies to improvement. You have trained to examine, chart, see new causal links and question old truths. You have trained in the noble art of convincing – with figures, words and pictures – that connections are valid, in education, research and external engagement. I hope that you have also developed the wisdom to manage to see the truth when it appears, even when the world around you initially finds it improbable or undesirable.

Some of you will devote the rest of your professional years to education, research and external engagement. Others will choose new career paths, but still be the standard bearers of knowledge and hopefully also spread inspiration to collaborate with our University on future issues. Hopefully, your

years as doctoral students at Lund University will mark your professional life in a positive way. Personally, I have particularly pleasing memories of cooperation with my supervisor Sam Erlinge who, by the way, has been made a jubilee doctor today, even though unfortunately he was not able to attend this ceremony.

So how do we put the puzzle together to overcome this lack of time? Well, we either absorb the stress of trying to do everything at once – or there is rotation. I vote for rotation. Periods of teaching, alternating with periods of research and periods of external engagement.

I believe in division of labour and the subtle magical powers of teamwork. It is from working in groups that people gain strength. As a professor of Animal Ecology, I am completely sure that mankind belongs to the social, group-living animals with a flocking instinct. And that flock animals don't feel good without a flock.

Try to help each other. Take turns to be the driving force in different issues, during different periods. However, the flock also needs time and when stress rises, we often

shut each other out instead of asking for help and seeing how we could organise work in a smarter way together.

I think it's time to dust off the flock.

Research and education do not need to be one-man shows. That is definitely not collaboration. Collaboration requires a group.

To all of you, I wish many years of enjoying the parts of the brain where new ideas grow and old ones develop. Where old laurels age beautifully and new ones are added.

Distinguished jubilee doctors, esteemed honorary doctors, eminent doctoral graduates – on behalf of the University and the faculties, I wish to convey my most heartfelt congratulations!

Oration for the doctoral degree conferment ceremony at Lund University 2019

BY DOCTOR OF PHILOSOPHY ELSA HEDLING, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES

Rector Magnifice, presenters, doctors, honoured guests,

It is an honour for me to hold the oration, the doctors' speech of thanks to Lund University.

Our University is a university with the times, a societal institution that reflects both tradition and development. Lund University has a long history. It was formed to make Skåne more Swedish in the 1600s, that is to disseminate Swedish norms and create a sense of national belonging through education and through the pride and status that a university brings to a region. Since then, our University has been a symbol of the prosperity of southern Sweden and an important asset in Sweden's development into a competitive knowledge nation. But its relationship to the surrounding world

has changed since the mid-1600s. Lund University is no longer a university in Sweden, but rather a university in the world.

Just as an educational tour leads to changes in norms, Lund University has also developed through the ages. This year marks the 139th anniversary of the enrolment of Hedda Andersson, the first female student at Lund University. She was to become the second woman in Sweden to complete a medical degree. Today, our University welcomes a wide diversity of people with different experiences that enrich our community. The University's societal role as an institution to foster Swedishness has been redefined in two senses. Living in Skåne no longer means being forced to accept the loss of one's Danish nationality and, as a norm-disseminating institution,

Lund University's current role concerns the world's influence on Sweden at least as much as Sweden's influence on the world.

Internationalisation has entailed Lund University no longer being a university for Sweden or for Europeans; people come here from all over the world to learn from, develop through, and contribute to research. This also means that many of us who have graduated as doctors today have had the opportunity to learn from other environments during our research studies. Research studies are a real privilege, not least because the disciplines are not limited by regional or national preconceptions and norms. As doctoral students, our arguments, formulas, models and findings have been also been tested beyond the framework of our University. Being conversant with academia today therefore entails safeguarding the right to freedom of thought beyond national ideas about the nurturing role of universities. We are grateful that Lund University is a university in the world and that our time as students was not limited by Lund's modest geographical dimensions. In addition, it is wonderful to know that our University

engages rescue forces to bring us home when we are in danger.

In the social sciences, we talk about social change as something that is affected by and through both institutions and agents. Lund University is an institution that is maintained and developed through its agents. And there are probably many who have made their impression on the University's ability to reflect its era. Sometimes with less successful consequences but sometimes with insights that improve the society in which we live. For example, it was here in Lund that Ernst Wigforss studied regional dialect and developed ideas about the Swedish welfare state.

Today we are grateful for the opportunity to be a small part of this journey through time. We are grateful to be familiar with safeguarding the values of academic freedom and integrity and to be part of the important process through which societal norms are reviewed in their own time. We will not always agree but it is also acceptance for this difference of opinions, the challenging of arguments and the freedom of debate that we defend together. Thus

with our gratitude comes responsibility and we are honoured today to have the opportunity to join the community represented by the conferment of a doctoral degree from Lund University.



LUNDS
UNIVERSITET